

Nieuwe avonturen van de Jeugdvogelclub

Naast de bijzondere excursie naar de Oostvaardersplassen (zie verslag elders in deze Fitis) ondernam de jeugdclub in de laatste maanden de volgende activiteiten:

Lepelaars, tuimelaars, bloedzuigers en een Slechtvalk

Op 14 juni stonden zo'n 20 kinderen, waaronder twee nieuwelingen, klaar bij De Zoete Inval. De helft van de groep ging eerst naar de lepelaarkolonie bij de Liede. Daar zagen we van dichtbij een paar jonge Lepelaars die al

bijna uitgevlogen waren. Door de bladeren konde we ook drie Lepelaars zien die duidelijk een stuk kleiner waren. Een fotograaf nam foto's van ons voor een kalender van de Rabobank. Ook Radio Haarlem was aanwezig.



De jeugdclub op waterbeestjesjacht. Anne Balk.

Daarna gingen we met netten en witte bakken waterbeestjes vangen in een ander deel langs de Liede. We vingden van alles: tuimelaars (waterkever), libellelarven, een salamandertje, bootsmannetjes en zoetwatergarnalen. Bij het determineren werden we geholpen door de 12-jarige Koen Barkel. Hij kent alle waterbeestjes op z'n duimpje. We hebben ook nog naar de Slechtvalk gekeken die heel in de verte op een rooster zat op de PTT-toren.

Bij een bezoekje aan het gebied langs de Liede zagen we shetlanders en vonden we resten van dode vogels en vissen. We zagen hier ook nog een Kuifeend met wel 12 jonkies! Op de terugweg hoorde we een Koekoek, en ook Baardmannetjes en een Bosrietzanger. Ook zagen we een hele rustige Oeverlibel die heel wat bekijks trok. We konden haar zo van een boom afpakken en ze heeft de hele tijd bij Melissa op haar jas gezeten. Kortom, een geslaagde dag in de polder.

Nachtvinders vangen na onweersbui

Op vrijdagavond 28 augustus waren we welkom in Thijsse's Hof. Daar werden in het donker nachtvinders gelokt. Omdat het die avond eerst flink geonweerd had, was het niet druk met leden van de Jeugdvogelclub. Met een mengsel van stroop en whisky op de bomen, werden nachtvinders gelokt. Maar ook allerlei andere dieren kwamen erop af. Mieren, pissebedden en zelfs een salamander! Helaas was het rottende fruit was nat geworden en daardoor niet meer aantrekkelijk voor nachtvinders. Op een andere plek zaten heel veel slakken, waaronder de tijgerslak. Boyd durfde een grote wijngaardslak op z'n hand te nemen! Ook werden er nachtvinders gelokt met een wit laken en een speciale lamp. Er waren veel bruine nachtvinders te zien van allerlei verschillende soorten. Een paar soorten was heel mooi. De kinderen die wel de regen en duisternis trotseerden, waren weer een ervaring rijker!

Bezoek vogelringstation

Na een fietstocht over de Zeeweg, met wat tegenwind, splitsten we de groep van 17 kinderen in tweeën. Een groep liep eerst door de duinen, de andere ging meteen naar de Vinkenbaan. Daar hoorde je al van ver allerlei vogelgezang, alsof het voorjaar was. We hoorden Nachtegaal, Grasmus en Draaihals... Het geluid kwam echter uit boxen! Onderweg genoten we van de bramen en zure duindoornbessen. Toen wij op de Vinkenbaan waren werd er geen enkele vogel gevangen. Gelukkig waren er in de keet wel vogels die we konden bekijken. Casper zag een Torenavalk boven de vinkenbaan. Iedereen luisterde aandachtig naar het verhaal van Han Buckx over de vinkenbaan en het waarom van het ringen van vogels. Ook de verschillende handelingen die er moeten gebeuren nadat een vogel gevangen werden getoond. We hebben van heel dichtbij een Tjiftjaf, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Zwartkop, Roodborst en Grasmus kunnen bekijken. Enkele kinderen mochten zelfs een vogel in de hand houden en buiten loslaten.

Bij de wandeling terug vonden we lege eitjes van de Zandhagedis, een konijnenhof, verschillende botjes, vossenpoep en een verroeste kogelpunt. Verder zagen we nog een jonge Groenling, enkele Roodborsttapuiten en verschillende Graspiepers. Vanaf het uitkijkpunt telden we heel wat Aalscholvers. Het was weer een leuke en gezellige ochtend met zijn allen.



Op bezoek bij vinkenbaan van Lennep. Johan Stuart.

Dit gaan we de komende maanden doen:

Zondag 8 november 9.00 tot 12:00 uur

Bosvogels en misschien wisenten in Middenduin:

Dit is een leuk gebied met veel bos en een natte duinvlakte. Er is ook een uitkijkpunt waar soms de wisenten zijn te zien. **Verzamelen:** Duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg, Bloemendaal. Afzetten van kinderen kan bij het witte hek.

Zondag 13 december 9.00 tot 11.30 uur

Water- en bosvogels kijken in de AW-Duinen:

Het is altijd leuk om hier naar vogels te kijken. We maken kans op IJsvogel, Grote Zaagbek, Wintertaling, spechten en natuurlijk veel meer. **Verzamelen:** ingang Oase bij het hek, 1e Leyweg 4, Vogelenzangseweg, 2114 BH Vogelenzang

Eind december ontvangen jullie het programma voor 2010. Een ding kan ik al verklappen. We gaan op een avond op stap met een man die kan 'praten' met bosuilen!

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die dan mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder: samen uit, samen thuis en het is jullie club dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg, Anne Balk, Peter van Holland, Martijn Korthorst, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon; Zeilpad 6, 1991 MT Velsbroek, j.stuart@planet.nl, tel. 023-5389481).

Kijk voor foto's van de activiteiten op www.jeugdvoegelclub.web-log.nl.