

Op bezoek in Zuid-Noorwegen.

Wie in juni met vakantie gaat naar Zuid-Noorwegen wordt vooral getroffen door de ontmoeting met vogels die in Nederland slechts wintergast of doortrekker zijn en die hier "thuis" zijn gekomen om te broeden.

Wij allen kennen wel de Grote zeeëend, laag vliegend over de golven langs ons strand. In Noorwegen vind je ze op stille bergmeren, ver van de kust, rustig drijvend als een paartje Kuifeenden, het zwarte mannetje en het bruine wijfje, beide met een helder witte vlek achter het oog. Wat verder op zit een groep mannetjes Brilduikers, de wijfjes zitten nu ergens op hun nest in de bomen. Door de bossen klinkt een heldere roep als van een Zanglijster, "Picheru, Picheru". Het blijkt de Koperwiek te zijn, hoog in een boom, compleet onvergelijkbaar met het over de grond hippende beestje dat wij kennen. De kleur is ook lichter, geheel volgens de wel over de noordelijke vogels gehoorde regel: "Hoe meer naar het noorden hoe minder bruin".

En wat te zeggen van een paartje Parelduikers, waarbij het vrouwtje rustig op het water ligt en het mannetje steeds weer onderduikt om met een geweldig gespetter, blinkend in het licht, vlak bij het wijfje boven te komen. Toen dit gezien werd, werd door ons aangenomen iets van de balts te zien. Dan zou dit een bijzondere waarneming kunnen zijn. Het "Handbuch der Vögel Mittel Europas" vermeldt over de Parelduiker: "Baltz ungenügend bekannt". (Daarom hier enkel gegevens. De waarneming vond plaats in een bergmeertje, hoogte 806 meter, geheten Fagerlivatn, 61°30' N, 10 km ten zuiden van Vinstra, op 15 juli 1978, van 16.00 - 16.30 uur, helder zonnig weer, afstand ± 150 meter, kijker 8 x 40 Zeiss, de duik werd een keer of tien gezien).

De meest algemene vogels in dit gebied zijn wel de Kramsvogel en de Witte kwikstaart. In de bossen zijn 2 soorten, waar je ook komt, altijd te horen: de Keep en de Fitis. In het binnenland zie je bij huizen en langs de wegen, inplaats van de Huismus, kleine zwermen Fraters. En als je over de hoogvlakten loopt duurt het niet lang of je hoort een zacht, regelmatig herhaald, fluittoontje, een prachtig uitgekleurde IJsgors tippelt dan voor je uit. Om ook de "soorten jager" naar dit land te krijgen, toch nog maar wat bijzondere vogels die gezien werden: Grauwe franjepoot in broedkleed, Taigagaai, Kraanvogel, Bosruiter, Temminck's strandloper, Moerassneeuwhoen, roodgesterde Blauwborst, Kruisbek en het Bokje.

Tenslotte: een fraai vogelreservaat is te vinden bij Fokstua, ongeveer 10 km ten noorden van donbal. langs de E6.

A. Mulder,
Pieter Wantelaan 14,
2015 EB Haarlem.