

## Opvallende prooikeuze van Blauwe Reiger

Erik Wokke

Op maandag 15 oktober fietste ondergetekende door Spaarnwoude langs het fietspad bij boerderij 'De Ettingen' dat naar de Kerkweg loopt. Ter hoogte van het kruispunt met het fietspad dat vanuit Haarlemmerliede komt, hoorde ik een ijselijk gegil. Langs een van de sloten liep een Blauwe Reiger met een grote, flink spartelende prooi. Het bleek om een net gevangen Wezel te gaan. Het beest vocht voor z'n leven en maakte zoveel kabaal, dat er ineens twee wandelaarsters naast me stonden met de vraag *"wat er in hemelsnaam aan de hand"* was. Het schouwspel aanschouwend, vertelden de dames hier tijdens hun frequente wandelingen regelmatig Wezels waar te nemen. De Wezel overleefde het avontuur niet en werd uiteindelijk door de reiger gegeten.

Deze waarneming leek interessant genoeg om eens op het VZK E-mail medium te zetten, een internetgroep voor vogelliefhebbers waar nieuwtjes over vogels uitgewisseld kunnen worden. Dit leverde enkele leuke reacties op wat betreft bijzondere prooikeuzes van Blauwe Reigers. Onderstaand wordt geprobeerd, zoveel mogelijk in ongewijzigde vorm, de reacties samen te vatten.

Dat Wezels vaker op het menu staat van reigerachtigen bleek uit een tweetal waarnemingen uit Zuid-Holland: *"Op 24 augustus jongstleden werd er op het landgoed 'De Horsten' in de gemeente Wassenaar, door een Grote Zilverreiger een Wezel gedood en opgegeten"* meldt een deelnemer aan de e-mail groep. Een ander refereert naar de website Birdpix ([www.birdpix.nl](http://www.birdpix.nl)) waarop *"een foto van een Blauwe reiger met Wezel, gevangen op 24 juli 2007, in Park Cronesteyn te Leiden"* te zien is. Bizar was de waarneming van een Blauwe Reiger die *"een Kokmeeuw onthoofde en daarna opat, terwijl ze daarvoor nog gebroederlijk naast elkaar zaten te dutten"*. Meerdere deelnemers melden worstelingen met palingen, in uitzonderlijke gevallen met exemplaren tot wel 75 centimeter lang. Ook Karpers van behoorlijk formaat blijken nog gegeten te kunnen worden. Opvallend zijn getuigenissen van succesvolle en minder geslaagde vangsten van Meerkoet en Dodaars. *"Vorig jaar tijdens het vogelfestival in de Oostvaardersplassen, heb ik een foto kunnen maken van een Blauwe reiger, die een Meerkoet aan het verslinden was"*, schrijft een deelnemer. *"De Meerkoet zagen we geheel naar binnen verdwijnen"*. Ook wordt verwezen naar een voorval dat Hans Vader jaren geleden mee maakte in de Amsterdamse Waterleidingduinen: *"Hans Vader heeft ooit*

*een dode Blauwe reiger gevonden met een Dodaars in z'n keel. Het arme beestje had vliegensvlug z'n pootjes in een spagaat gegooid, zodat hij geen kant meer op kon. Dat werd de reiger fataal. Ook de Dodaars overleefde het niet".* Tsja, en dan onze 'lieve' en 'liever-niet' knaagdieren. Waar veel om te doen is geweest is een reiger die een jong konijntje ving, en opat. Foto's zijn te zien op Birdpix. Minder omstreden zijn de mollen en ratten die veelvuldig op het menu staan. Meerdere VZK-ers kunnen daarover meepraten. Het meest stekelige hapje is op Birdpix terug te vinden. Het betreft een Egel die door een reiger met onbekend succes op het menu gezet is. Eet smakelijk!

Met dank voor de bijdragen van: Peter-Paul Boermans, Pieter van Eijk, Colinda van der Flier, Wim de Groot, Bert Piers, Paul Tak, Rob Verburgt, Lida van Vliet en Rinse van der Vliet.



*Dodaars werd meermalen als prooi van een Blauwe Reiger vastgesteld, zie ook Van Deursen (2005). Steve Geelhoed*

## Literatuur

Deursen, C. van, 2005. Opmerkelijke prooi van Blauwe reiger. Fitis 41(1): 14.

Erik Wokke, Baron de Coubertinstraat 83, 2037 HB Haarlem, [erike.wokke@orange.nl](mailto:erike.wokke@orange.nl).