

Weerbericht: Windkracht 9
zonnige perioden met enige wolkenvelden,

We vertrokken om 7.15 uur uit Haarlem met 10 mensen, om via Alkmaar langs het kanaal naar Den Helder te rijden. De zon kwam steeds meer te voorschijn en voelde weldadig aan in de auto.

Het was opletten geboden om door de vele rukwinden niet van de weg af te raken.

De boot vertrok om 8.30 uit Den Helder naar Texel. De zee was behoorlijk ruw en het schip deinde aardig.

Direct van de boot af sloegen we rechtsaf, de Hendrikpolder in (de weg liep onder langs de dijk)
En zo kwamen we langs diverse plasjes, waar meteen al veel te zien was op vogelgebied.

O.a. de grutto's waarvan we een baltsend echtpaar zagen de man heftig klappend met z'n vleugels, hij had een prachtige roestbruine kop.

Als verrassing stond er ook nog een lepelaar.

De zon met z'n prachtige lichtval maakte alles nog kleurrijker. Bij een oud forf uit de laatste oorlog was een pracht exemplaar brilduiker O te zien.

Daarna bontbekplevieren, steenlopertjes, kluten, tureluurtjes 1 rietgors, 4 wintertalingen (2 O) met een chromaat gele driehoek bij de staart en blauwgroene koppen, een geweldige kleurencombinatie.

Toen kwam de haven van Oude Schild in zicht, vandaar weer langs de dijk verder richting "de bol". Hier kwamen we bij een plas aan waar juist een 100-tal rotganzen neerstreken: het eigenlijke doel van de tocht.

De plas was druk bezocht door watervogels: dodaars, smienten, bergeenden, brilduikers, wintertalingen, steenlopertjes. Over de dijk in de richting van de Friese kust zwommen 2 pijlstaarten, eidereenden en een zwarte zeeend.

In een weiland wat verderop ontdekten we een groepje rotganzen.

We konden er al sluipende dichtbij komen via een damhek en een diepe slootkant die door ons als dekking gebruikt werd. Het praten van deze ganzen onderling kon je duidelijk horen toen ze ons bemerkten sloegen ze alarm, en al kermend en met de wieken fluitend stormden ze haastig voor ons uit naar veiliger oorden.

In totaal hebben we er 5 à 600 gezien.

Nu richting de Cocksdoorp.

De volgende pleisterplaats was het vogelreservaat "de schorren". Het water stond op een zeer hoge vloedstand, zodat er weinig droge rustplaatsen waren.

Een machtig schouwspel al die duizenden vogels als één lang lint van zwart, wit en bruin op de droge platen van de zee.

Voornameijk waren er: scholeksters, rose grutto's, wulpen, strandlopers en meeuwen.

Hierna was het tijd voor een inwendig opkikkertje in de Cocksdoorp. We waren wel koud geworden van die holle, bolle wind.

Nog even reden we naar de Vuurtoren om vandaar een uitzicht over de Noordzee te hebben, striemende zandvlaggen vlogen over het zilverwitte strand.

Verder liep de route langs de Westkant door de Koog en het dennen en loofbos, waarin zich een groot veld met sneeuwkllokjes bevond. Vanaf de rand van het bos zag je het pitoreske kerkje van Den Hoorn op een enigszins heuvelachtig terrein (gelijkend op een Terp)

Om ± 2 uur stopten we bij de mokbaai. Een prachtig stukje land met enorme mogelijkheden om te broeden voor diverse weidevogels. Het was nu eb en veel vogels profiteerden daarvan om te fourageren o.a. de scholeksters, meeuwen, eenden, wulpen en bontbekplevieren. 6 bonte kraaien paradeerden over het strand. Ook werd er een watersnip gesignaleerd. Onderweg naar de boot zagen we nog vier pijlstaarten, een bontbekplevier in zomerkleed, eiders, meeuwen en bergeenden.

Smienten waren er in grote getale aanwezig.

Een Albino scholekster was van zeer dichtbij te zien.

4uur vertrok de boot, het water en de wind deden het schip wederom flink deinen.

Langs de kust reden we naar de Hondsbosse zeevering waar we een laatste blik over de dijk wierpen. De woeste zee beukte tegen de stenen dijk, spatte uit en vloeiende dan terug als een schuimende massa.

Nog genietend van de tocht bereikten we Alkmaar, waar bij de Chinees Toosten de tocht met een hartige hap werd afgesloten.

Jac.v.d.Lans.