

VERSLAG VAN EEN EXCURSIE NAAR HET NAARDERMEER.

Al vrij laat in het seizoen namen zo'n veertig leden van de Vogelwerkgroep zondag 30 juni 1985 deel aan een excursie naar het Naardermeer. Het was vrij koel weer (zo'n 18 graden) onder een halfbewolkte hemel; het zicht was uitstekend.

Al bij aankomst zagen we honderden Aalscholvers overvliegen, terugkomend van hun voedselvlucht op het IJsselmeer en op weg naar hun jongen in de Naardermeerse kolonie. Ook enkele Lepelaars, die eveneens een broedkolonie hebben in dit gebied, passeerden. Nog voordat we met de boot het water opgingen, noteerden we in de omgeving van het bezoekerscentrum al: Grote Lijster, veel Boerenzwaluwen, Gierzwaluwen, Blauwe Reigers, Scholeksters, Wulpen en veel zangvogelsoorten, zoals Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Vink, Putter, Kleine Karekiet, Rietgors, Bosrietzanger en Witte Kwikstaart.

Eenmaal varende namen we op een geringe afstand een Bruine Kiekendief waar. Even later vloog een Purperreiger langs met zijn snellere vleugelslag dan die van de Blauwe. Beide soorten hebben in het Naardermeer een kolonie. Op het water zagen we Futen, meerkoeten, enkele Krakeenden, een paar Wintertalingen en veel Wilde Eenden. Langs de kant hoorden we een Sprinkhaanrietzanger en op veel plaatsen de Tuinfluiter. Een Grote Bonte Specht vloog over het water en twee Bruine Kiekendieven gleden over het riet.

Vanaf een uitkijkpost hadden we een prachtig uitzicht over de Aalscholverkolonie. Luid krijsten de jongen om voedsel. Oude vogels kwamen aangevlogen. Snavel en kop van de jonge vogels verdween in de keel van de oude, die de vangst opbraakten en vervolgens weer afvlogen om nieuwe leeftocht te vergaren. Een Boomvalk passeerde dichtbij, waarbij de koptekening duidelijk te zien was. Vervolgens naar de Lepelaarskolonie in het rietveld langs de spoorlijn de het Naardermeer doorkruist. Niet minder dan twintig exemplaren kwamen op een gegeven moment uit het riet omhoog, klaarblijkelijk opgeschrikt, en vielen even later weer in. Dat was een magistraal gezicht.

Vanuit een schuilhut, midden in de Aalscholverkolonie, konden we vervolgens prachtige foto's maken via speciaal daarvoor aangebrachten kikspleten. Tot onze verbazing bevonden zich in het hart van de kolonie twee adulte en een juveniele Grauwe Gans. Dit paar had hier dit jaar gebroed, zo verzekerde ons de gids.

Na dit bezoek ging de tocht verder door kreken en vaarten. Twee Sperwers lieten zich zien en een Buizerd schroefde omhoog. Een vrouwtje Koekoek liet haar snel en hoog hinnikend gelach horen.

Nog eenmaal stapten we uit de boot om in een weiland fouragerende Grauwe Ganzen met jongen te bekijken. Ook een Purperreiger liet zich hier goed zien. Daarna werd de terugtocht aanvaard. Aalscholvers zwommen in de kreken voor de boot uit. De Sprinkhaanrietzanger liet zijn langdurig gesnor nog eens horen. In totaal namen we in enkele uren tijd 51 soorten waar. Het was een uiterst interessante en leerzame excursie.

John Weijers.