

Verslagje van de fietsexcursie naar het Spaarnwouderbos op 22 augustus 1982.

Om 8.00 uur verzamelden zich 11 leden van de vogelwerkgroep voor deze fietsexcursie bij de kruizing van de Vondelweg en de Jan Gijzenkade.

Het weer was vrij redelijk, wel wat wind (maar die hadden we steeds mee), maar het was gelukkig droog. Het was vrijwel geheel bewolkt, maar soms kwam even het zonnetje tevoorschijn.

Via de Heksloot, alwaar we de eerste goudplevieren zagen, fietsten we via Spaarndam naar het Spaarnwouderbos deelgebied "Dijkland". Hier werden goudplevieren, zwarte ruiters, kemphanen, enkele grutto's, slôbeenden, krakeenden, wintertalingen en nog een zomertaling gezien. Ook kwam er nog even een mooie bruine kiekendief overvliegen (?kl). Verder reden we nog langs de Groene weg alwaar we een regenwulp, enkele grutto's en veel gele kwikstaarten zagen. Via de Spaarndammerdijk reden we de Inlaagpolder binnen. Hier bevond zich een groep wulpen (ca. 70) en ook hier weer veel gele kwikken; verder gingen we langs de weg ten noorden van de Inlaagpolder waar meestal in de dwarsslootjes rond deze tijd de witgatjes te vinden zijn. En jawel, een tiental ex. bevond zich hier en onder de roep "tjoewiet-wiet-wiet vlogen zij rond. Ook liepen hier oeverlopers en een tureluur. Hierna besloten we de excursie en hebben we nog een "bakkie" koffie (na veel aandringen) in Spaarndam gedronken (het was toen ca. 11.30). Dit was in ieder geval weer een geslaagde excursie zo hier in de buurt van Haarlem en ik dacht voor herhaling vatbaar, maar hopelijk dan met meer leden want het is de moeite waard.

Een fietsende vogelaar (of vogelende fietser)

