

## Vogelexcursie naar het Beloofde Eiland Texel

Het bekende ritueel: kort na het ochtendgloren met een slaperig hoofd verzamelen op een parkeerplaats. Krijsende Kokmeeuwen in de lucht, terwijl je kennis maakt met de andere excursiegangers. Vandaag, zaterdag 16 mei 2009, zijn we met z'n twintig'en allemaal een beetje in de ban van het prachtige eiland Texel. Excursieleiders Johan Stuart en Evert van Huijssteeden hebben onder meer een Velduil beloofd. En daar lusten deze excursisten wel pap van.

Het is zaak de boot van half negen te halen, dus snel wordt er een bezetting over de auto's geformeerd. Iedere bestuurder tuft in zijn eigen tempo naar het hoge noorden. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wat zal deze mooie, zonnige dag ons allemaal brengen? Omstreeks acht uur arriveren we op de kade van een sterk bewolkt Den Helder, waar je zo een kaartje voor de overtocht uit de automaat kunt trekken.

Op de boot volgt de eerste briefing door Evert. Hij schetst de route en de stopplaatsen, waar we – hopelijk – veel bijzonderheden te zien zullen krijgen. Vanwege het tij gaan we via enkele plasjes in het midden van het eiland naar het hoge noorden om vervolgens via de zuidkant af te zakken naar de Mokbaai, waar we rond vier uur 's middags weer dicht bij het vertrekpunt van het veer zullen zijn. Een aantrekkelijk plan, waarmee eenieder instemt en dus zetten we op het eiland aangekomen gezwind koers naar de eerste stopplaats, waar de zon de wolken al heeft verdreven.

Op dat eerste kijkplekje ben je al snel, want zo groot is Texel nu ook weer niet. We stoppen op een smal weggetje tussen de weilanden, waar aan de rechterkant wat plasjes liggen. Daar hebben we de gelegenheid om in mooi ontwaaktempo de eerste soorten te notuleren. Het aantal waargenomen soorten loopt vervolgens in hoog tempo op. De orchideeën, hier rijkelijk aanwezig, krijgen gepaste bewondering.

De Cocksdorp is onze eerste echte bestemming. Vanwege het hoge water op dit tijdstip hopen we hier veel steltlopers aan te treffen. En ja hoor, Bosruiter en Groenpootruiter wandelen vief door de kijkers en telescopen. We hebben alle gelegenheid om deze mooie soorten goed te bekijken. Tijdens onze tocht langs de zuidrand zien we grote groepen Regenwulpen, veel ganzen, Rosse Grutto's, Scholeksters, Kluten. Vrijwel iedereen raakt in een jubelstemming bij het horen van de vrolijke lentedang van de Veldleeuwerik.

Onze zoektocht naar de Morinelplevier was minder succesvol. Blijkens mededelingen op het internet zou deze zeldzame gast zijn toevlucht



*Speuren over de Mokbaai. Foto Ans Jansen*

hebben gezocht op enkele akkers op Texel. Maar hoeveel geoefende ogen hun best ook deden, geen Morinelplevier te bekennen.

Het mag niet deren. In De Cocksdorp buitelen we over de mooie soorten heen. Van Roodborsttapuiten tot Gele Kwikstaarten, het zit er allemaal op deze adembenemend mooie natuurplekken, waar zuivere zuurstof de longen verkwikt en kleurrijk gevogelte de ogen verwent. Aan de horizon grote wolken steltlopers, misschien ook wel met Kanoetstrandlopers die zich bij ons niet lieten zien.

Een korte pauze met Texelse koffie bij restaurant Prins Hendrik geeft even de gelegenheid de accu weer op te laden. Niet helemaal, want ook hier op het terras, waar het aangenaam toeven is, laten meerdere soorten met onder meer de Tuinfluiter zich nog even bewonderen. Marie José heeft ze allemaal opgetekend.

Kluten met jongen zijn een vertederend gezicht langs de binnendijkse plasjes aan de zuidkant van het eiland. 'Alweer geen Velduil', roept een ondeugd. Ook hier is het genoeglijk kijken in het zonnetje met tal van leuke soorten in de plasjes. Zoals bijvoorbeeld bij het Wagejot, waar een Torenvalk een jonge Kluut verorbet. Bij Dijkmanshuizen twee Bruine Kiekendieven en een oranje Lepelaar. Aan de Petten broedende Grote Sterns, doorspekt met Visdiefjes en een enkele Noorse stern, en troepjes Zilverplevieren.

Bij de Mokbaai spettert het van de vogels met als mooie afsluiter de Zwartkopmeeuw. Nog steeds geen Velduil, maar een kniesoor, die daar op let op deze schitterende dag, waarop toch 87 soorten gescoord werden. Bij de boot begint het te regenen, maar toen hadden we al een welbestede dag achter de rug.

Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot dat na afloop stemmen opgingen om komend jaar een volledig weekend naar Texel te gaan. Met dank van alle deelnemers aan de organisatoren en voortreffelijke begeleiders Evert van Huijssteeden en Johan Stuart.

*Jan Kuys*

*Met dank aan Martien Vogelesang*

*Waarnemingen geturfd door Marie José Huis in 't Veld*

**Tabel 1. Waarnemingen excursie 16 mei 2009 Texel.**

Kievit	Huiszwaluw	Bontbekplevier
Grutto	Slobeend	Brandgans
Grauwe Gans	Wilde Eend	Grote Stern
Ekster	Holenduif	Wulp
Meerkoet	Kauw	Zilverplevier
Lepelaar	Kneu	Zwarte Ruiters
Visdief	Grasmus	Torenvalk met prooi
Tureluur	Roodborsttapuit	Smient
Bergeend	Merel	Bruine Kiekendief
Kleine Mantelmeeuw	Kraai	Zomertaling
Grote Mantelmeeuw	Torenvalk	Wintertaling
Veldleeuwerik	Steenloper	Fazant
Witte Kwikstaart	Groenpootruiter	Dwergstern
Kluut	Bosruiter	oranje Lepelaar
Stormmeeuw	Roodkeelpieper	Knobbelzwaan
Zilvermeeuw	Krakeend	Zwarte Zwaan
Kokmeeuw	Rietzanger	Bonte Strandloper
Oeverloper	Blauwe Kiekendief	Eider
Rotgans	Ringmus	Graspieper
Boerenzwaluw	Huismus	Kleine Karekiet
Gele Kwikstaart	Turkse Tortel	Oeverzwaluw
Scholekster	Nijlgans	Fuut
Houtduif	Tjiftjaf	Tafeleend
Spreeuw	Koolmees	Putter
Aalscholver	Gierzwaluw	Groenling
Rosse Grutto	Fitis	Blauwe reiger
Regenwulp	Zwartkop	Zwartkopmeeuw
Bruine Kiekendief	Tuinfluiters	
Buizerd	Kuifeend	
Rietgors	Noordse Stern	