

Vrijdag 10 oktober; een dagje naar het waterige deel van de Lage Landen



Amon Gouw

Geen vast werk hebben, kent u die uitdrukking? Wat een ellende wanneer je regelmatig, als 'werkloos' bioloog, bij verschillende uitzendbureaus langs moet gaan om te hopen dat ze daar nog wat fulltime of parttime baantjes voor je open hebben staan. Echter wanneer je dan zo'n baantje hebt is het geen probleem om enkele dagen vrij te nemen wanneer er gevogeld 'moet' worden. Met een dag waarop gevogeld 'moet' worden verstaat onder-getekende een dag in de periode eind augustus-december, waarop een harde wind (kracht 6 tot 10 Beaufort) waait en uit westelijke richtingen komt.

Het is donderdag 9 oktober half zeven 's avonds en dus even naar Meteorconsult op radio 1 luisteren: zuidwest 7 en in de middag ruimend naar west tot noordwest 7. Heerlijk denk ik, 's ochtends iets langer in bed blijven liggen en na gezellig met mijn vriendin ontbeten te hebben op de FIETS naar de reddingsbrigade bij Bloemendaal aan Zee, het Mekka voor de zeetrekters, zonder auto, uit de regio Zuid-Kennemerland. Echter, zoals wel vaker ben ik er niet helemaal gerust op, straks ruimt de wind al eerder naar noordwest, wat dan? In plaats van al die fraaie langs de kust vliegende stormvogels te tellen, tel ik schaapjes in mijn slaap. Kortom het wordt een op meerdere manieren woelige nacht, waarin ik de slaap maar moeilijk kan vatten. Ik voel de kriebels al in mijn buik als ik terug denk aan die geweldige 16 september 1994, zal het weer zo goed worden, nee toch?

Om nog even terug te komen op de nacht: zo ongeveer ieder uur luister ik naar het nieuws (lees: het weerbericht) om te horen of de waarschuwingen voor de scheepvaart al veranderd zijn! Dit, omdat de voorspellingen van onze weermensen met een vaste baan, ja ja zij wel, de laatste tijd veel te wensen overlaten. Uiteindelijk val ik om een uur of drie toch echt in slaap.....

Ik schrik wakker, het is al licht en het lijkt al hard te waaien ondanks dat mijn slaapkamertje op het oosten gelegen is. Ik kijk op de wekker, 10 uur! Sh.. door mijn wekker heen geslapen! Ik wek mijn vriendin en moet haar tot mijn grote spijt mededelen dat het geen uitgebreid ontbijt zal worden, maar een snelle hap om zo vlug mogelijk bij Bloemendaal aan Zee te komen. Wat zegt

het weer? Noordwest 8! Nee toch, niet nu al, dan ben ik weer eens te laat. Snel wat broodjes eten/smeren en wegwezen. Op de Zeeweg aangekomen herinner ik mij weer hoe vervelend het is om met windkracht 8 tegen de wind in te moeten fietsen, je moet er wel wat voor over hebben!

Uiteindelijk zit ik om kwart voor elf op mijn stoeltje naast de meester van de zeetrek uit onze regio (dank u, red). Nou ja, dat is wel erg overdreven, hij heeft in ieder geval wat verstand van zeevogels en probeert niet iedere langsvliegende Kleine Jager tot een Kleinste Jager te 'stringen'. Steve zegt gedag en mompelt dat er in de tussentijd wel al het een en ander is langsgevoegen: 1 Grote Jager, enkele Jan van Genten, wat Kleine Jagers, 2 Middeleste Jagers, 3 Grauwe Pijlen en 3 Vaaltjes. Sjezus hardstikke leuk dus! "Ja eigenlijk wel", zegt Steve. Maar zijn enthousiasme is iets getemperd, omdat er het laatste half uur nauwelijks iets is langsgevoegen en hij over een uurtje naar zijn werk moet (geen uitzendkracht).

Na een spannend half uur door mijn 'scoop' gekeken te hebben zonder wat te zien (spannend, omdat ieder ogenblik een 'echte' zeevogel door het beeld zou kunnen schieten), barst dan toch eindelijk het 'geweld' los! "Een Vaaltje naar zuid", roep ik. Aangezien het nog maar kort west 8 is, zijn de golven nog niet zo hoog en heeft Steve het beestje snel in zijn kijker. Erg fraai zo'n klein over het water scherend en kantelend beestje. Tegen twaalf uur volgen nog 4 Vaaltjes (waaronder 3 tegelijkertijd!). Steve begint steeds meer heen en weer te schuiven op zijn stoeltje, er zit hem blijkbaar iets dwars. Verdornd, dat is waar ook, hij moet weg. Hij verlaat voor enkele minuten zijn plaats om zijn baas van de situatie aan de kust op de hoogte te stellen. Steve komt terug met een grote 'smile' op zijn gezicht! Zijn baas heeft begrip voor de situatie, dus.....

Wat Steve nog niet weet is dat tijdens zijn kortstondige afwezigheid 3 Vaaltjes en 1 Grauwe Pijl zijn langsgevoegen! "Sh..", roept Steve en installeert zich snel achter zijn kijker. Tot 13 uur blijft het 'goed vliegen' met nog zo'n 5 Vale Stormvogeltjes. Tegen 13 uur begint het klimaat op de reddingsbrigade hectische vormen aan te nemen: de wind doet er nog een schepje bovenop (WNW 8+) en de zee wordt ruiger waardoor het moeilijker/spannender wordt om vogels te ontdekken. De twee vogelaars moeten even acclimatiseren in het Eindpunt en er lijkt de komende uren minder te vliegen. Maar wanneer zich rond half drie een nieuwe VWG-aanwinst (Michiel) meldt volgen nog enkele goede uren. De aankomst van Michiel en zijn vriend: "Hebben jullie al wat gezien?" "Ja, al 19 Vaaltjes!" Michiel schrikt van dit grote aantal en terwijl hij bezig is zijn kijker te pakken, schreeuwt hij: "Een Vaaltje hier vlak voor!" En ja hoor, daar komt, bijna over het strand, een Vaaltje aanvliegen. Dat is nog eens pannuh. Goed werk Michiel. We hebben hier dus te maken

met een aankomend zeevogelaar. Zijn vriend zat aan de andere kant van de brigade en kwam af en toe vragen of we nog wat zagen. Vreemd om met dit weer aan landtrek te doen! Rond half vijf komen nog twee vogelaars hun geluk beproeven, Roy & Magnus. Ook zij zien uiteindelijk een Vaaltje. Rond een uur of zes moeten Steve en ondergetekende naar huis om gemaakte afspraken na te komen. Met een voldaan gevoel en een record-aantal Vale Stormvogeltjes pakken ze hun kijkers in. Echter, wanneer zij richting FIETS lopen roept ondergetekende nog een keer: "Vaaltje!" En ja hoor daar komt er nog één zeer fraai aan het begin van de branding langs fladderen en kante-len. Geweldig, wat een afsluiting van een fraaie vogeldag. Én, ook zonder kijker kan dus over zee worden gekeken! Rozig en nagenietend, fietsen de twee met wind in de rug (heerlijk) over de Zeeweg richting huis.....

De volgende leuke soorten/aantallen zijn langsvliegend waargenomen: 2 Grote Zeeëenden, zo'n 50 Jan van Genten, 14 Kleine Jagers, 3 Grote Jagers, 3 Middelste Jagers, 1 Noordse Stormvogel, 1 Noordse Pijlstormvogel, 8 Grauwe Pijlstormvogels en 27 Vale Stormvogeltjes.

Kortom, kom gerust eens langs op de telpost!