

Witstaartkievit bij Vogelmeer in de Kennemerduinen

Op zaterdag 29 mei 2010 waren wij, Peter de Rouw, Lars en Han Buckx, al vroeg in de ochtend in de Kennemerduinen (Nationaal Park Zuid Kennemerland tegenwoordig !) om te genieten van de laatste stuiptrekkingen van het voorjaar.

Na een vergeefse poging om de Grauwe Klauwier dit jaar weer te vinden liepen we rond 08.20 uur over het fietspad langs het Vogelmeer terug naar parkeerplaats Parnassia. Halverwege wilde Han een blik werpen met zijn scoop op de aanwezige meeuwen en Aalscholvers. Terwijl hij de poten van zijn statief uittrok, zag hij twee steltlopers langs het slikrandje lopen. Hij wees Peter er op en vroeg hem de vogels te checken met de opmerking 'zal wel Tureluur of zo zijn, of een Groenpoot want die stelt staat wel hoog op de poten'.



In vol ornaat: de eerste Witstaartkievit voor de regio. Foto Lars Buckx

Terwijl Han zijn statief neer zette, was de eerste opmerking van Peter: „Volgens mij moet jij ook maar eens kijken” gevolgd door „hij heeft wel een klein snaveltje”. Uit zijn intonatie merkte Han op dat er wat aan de hand was en richtte snel zijn telescoop op de vogels. De eerste steltloper

in beeld was inderdaad een Groenpootruiter, echter bij de tweede vogel aangekomen, hoorde hij Peter al zeggen: „Het lijkt wel een Witstaartkievit!” Dit kon Han meteen bevestigen!!! Dit is namelijk een soort, die we goed kennen van onze buitenlandse vogelreizen naar onder meer Israël, Armenië en India. Maar ook hebben we de Witstaartkievit meermalen bij Assendelft kunnen bekijken in 1998.

Terwijl Lars de eerste foto's maakte en Peter begon met een beschrijving was het de taak van Han om vogelend Nederland wakker te maken. En dat viel nog niet mee gezien al die voicemail! Blijkbaar was het voorjaar weer enerverend genoeg geweest voor menig vogelaar en was eind mei de periode aangebroken om eens uit te slapen!?!

Han kreeg als eerste Pim de Nobel aan de lijn. Logisch, dat wil wel met twee kleine kinderen! Hij zou vlug een berichtje op de VZK-mail zetten en zich naar de duinen spoeden. Laurens Steijn was de volgende die Han aan de lijn kreeg en hij zou de 'piep' voor zijn rekening nemen. En zo begon voor ons het wachten op de eerste vogelaars en konden we in alle rust genieten van de Witstaartkievit, die het blijkbaar prima naar de zin had bij het Vogelmeer.

Rond 09.00 uur begon de vogel bijna een minuut lang een 'uuh-whiep' roep ten gehore te brengen. Even later volgde de eerste confrontatie met een Kievit, die zijn familiegeenoot blijkbaar niet te dicht in de nabijheid duldde. Gelukkig kwam de Witstaartkievit na een korte vlucht weer terug op het slikrandje.



Kievit en Witstaartkievit: geen vrienden. Foto Lars Buckx

Een aantal voorbij fietsende dagjesmensen (met kijkers!) konden we eveneens laten genieten van deze mooie vogel. En ook PWN-duinwachter Ruud Maaskant was snel ter plekke. Hij had het bericht op de VZK-mailgroep gelezen en maakte zich op voor een drukke dag. Aan de andere kant vond hij het ook prima dat het nationaal park weer eens in de belangstelling van vogelend Nederland zou staan.

Om 09.30 uur was Pim de eerste gealarmeerde vogelaar, die de plek van bestemming bereikte. Na een korte blik en uitwisselen van felicitaties was hij ook de eerste die er weer snel van door moest om een echtelijke ruzie te voorkomen!

Nummer twee was een verrassing voor ons, namelijk Klaas Eigenhuis, die op zijn fiets volledig buiten adem het Vogelmeer bereikt had. De jaren gaan tellen, dus na de vogel aanschouwd te hebben door de telescoop was het eerst uitrusten geblazen voor Klaas!

Daarna begon het langzaam te lopen en was het gezellig druk rond 10.30 uur. Vermeldenswaard nog was Enno Ebels, die blijkbaar de step van zijn kinderen had geleend om de afstand van de parkeerplaats Parnassia naar het Vogelmeer te overbruggen.

Uiteindelijk hebben naar schatting een tweehonderd vogelaars de Witstaartkievit prima kunnen bekijken, voordat deze rond 19.15 uur in de regen vertrok naar onbekende bestemming. Helaas iets te vroeg voor een tiental vogelaars die tot donker in de stromende regen nog gezocht hebben naar de Witstaartkievit.

Dit betreft de 9^e waarneming (indien aanvaard door de CDNA) en de eerste mei-waarneming voor Nederland. De vorige waarneming van een Witstaartkievit was in 2002 in Zuid-Holland/Zeeland.

Dit is de eerste waarneming van deze soort voor de regio Zuid-Kennemerland.

Overigens is er ook nog een discussie geweest of dit de vogel van Engeland (Seaforth, Merseyside) betrof die daar op donderdag 27 en vrijdag 28 mei tot in ieder geval 21.50 uur LT werd gezien. Dat zou een flinke prestatie zijn gezien de ruim 500 kilometers in nog geen 10 uur tijd!

Peter de Rouw, Lars en Han Buckx