

6. POST VOOR ARNHEM - VT.

Uiteraard ontvangt het Vogeltrekstation dagelijks (een stroom) brieven uit binnen- en buitenland met terugmeldingen van geringde vogels. Meestal deelt men kort en goed de vindgegevens mee en vraagt men om de ringgegevens. Soms zit er echter een brief tussen, die door zijn bijzondere inhoud extra aandacht trekt.

Onder de rubriek "Post voor Arnhem - VT" zullen we geregeld enkele van deze brieven publiceren.

Een jong matroos van de Rijnvaart had op de Rijn een grote geringde meeuw gezien en schreef ons dit. Na het ontvangen van het bedankkaartje met de ring- en vindgegevens schreef hij enthousiast:

"Daar ik U zou berichten, en de meeuw(Albatros?) opnieuw zou vangen in Rheinberg KM 202 Duitsland om de ring af te doen en op te sturen, deel ik U thans mede dat ik hem nu niet meer kan vinden, vermoedelijk nu omgekomen in die barre kou en sneeuw, maar als ik hem later vind dat hij is ondergesneeuwd, stuur ik U de ring nog toe!"

Bij de terugmelding van een geschoten Kievit schrijft een Fransman uit Zuid-Frankrijk ons: "Un proverbe régional de St-Etienne-Bayonne (prov. Basses-Pyrénées) dit: -Qui n'a pas mangé du vanneau, N'a pas mangé du meilleur morceau-"

Vrij vertaald: Wie nog nooit Kievit heeft gegeten
Weet niet wat lekker is!

Iemand "ergens" in Nederland weigert te geloven dat wij

ons bezighouden met de vogeltrek en noemt ons in zijn correspondentie hardnekkig "Vogelprikstation". Misschien heeft de man een vlinderverzameling en denkt hij dat wij de vogels opprikken.