

10. UIT DE BRIEVENBUS.

Een onderwijzer schrijft ons:

Een oud-leerling van me, thans boormeester in Abessinië herinnerde zich bij het vinden van een zwaluw, die aangevallen en gedood werd door een valk, zijn oude onderwijzer en stuurde mij bijbehorende ring van de zwaluw.

Ik heb het idee, dat deze vogel in Moskou is geringd en zou, mede ter wille van mijn oud-leerling, graag bijzonderheden willen ontvangen. Kosten voor mijn rekening. Bijgevoegd zijn de ring en een plaatsbepaling, gemaakt door de stuurman van het boorschip, ergens in de buurt van Abessinië.

Natuurlijk verzorgden we de zaak en het resultaat was:

Moskwa S 481.544 Boerenzwaluw - overjarig - 12-09-1969
CHOKPAK - Dzhabul - Kazakhstan - USSR
42.31 N 70.38 E

ca 10-11-1969 gedood door valk
in de RODE ZEE 16.49 N 39.13 E

Bij de heer Kroegman, een Nederlander, die in Liberia (W-Afrika) werkt, kwam iemand met een boodschap, dat er een geringde vogel was gevangen. Hij had alleen briefje bij zich, waarop stond:

7011705 - Vogeftrekslation - Arnhen hound .

De heer Kroegman zocht contact met Nederland en na enige omzwervingen kwam zijn brief op het Vogeltrekstation. Daar de terugmelding niet compleet was zonden we hem een navraag-formulier, dat hij ingevuld terugzond met het volgende commentaar:

"Ik heb de ring niet kunnen achterhalen. U moet begrijpen, dat we hier in Afrika zitten en dat een groot gedeelte van de bevolking in de bush leeft en nog nooit van een geringde vogel gehoord heeft. Vandaar dat de een of ander het nodig geoordeeld heeft om de eigenaar van de ring voor het gerecht te dagen, omdat hij het "Gezag" niet in dit geval heeft gekend!!! Nu is dit voor het gerecht dagen hier niets bijzonders. Men doet dit al voor vijf cent en de man zijn vrouw en omgekeerd."

De vogel bleek een purperreiger te zijn, die als nestjong in Noorden (ZH) door Wijnaendts was geringd op 22-06-1970.

Hij werd eind-02-1971 in Liberia geschoten, nadat hij een huis was binnen gevlogen en weer naar buiten vloog. Het was de bedoeling de vogel op te eten, maar toen men de ring zag was de eetlust bedorven.

Als Mr. Brahim Ben Abdellah te Youssoufia bij Rabat in Marokko een geringde kievit schiet, schrijft hij:

" Je vous dit que j'ai trouvé l'oiseau, que vous
avez ordonné de le tuer. "

vrij vertaald:

" Ik deel U mede, dat ik de vogel heb gevonden,
die U bevolen hebt te doden."

Tja, het is maar hoe je zo'n geringde vogel ziet.