

10. HOE KOMEN DE MENSEN ZO WREED?

Tussen alle dagelijkse gelijkluidende brieven met terugmeldingen van geringde vogels rolt plotseling wel eens een ontroerende afwijking door. Onderstaand briefje was er zo een. We lieten opzettelijk de namen achterwege, maar geven verder de tekst letterlijk weer, met spelfouten inclusief.

-Mijnheer-

Zou u alstublieft een eendenring kunnen sturen voor mijn eend Duckie.

Deze eend zat nog in het ei en lag nog in het nest achter de schuur ik heeft het ei opengemaakt toen ik wist dat de Moerder-eend met haar 5 van de 6 kuikens niet meer op het nest terug kwam. Toen kwam er een klein en nat balletje uit het ei het was een eendje ik liet het aan de mensen zien die bij ons in het deel aan het werken waren. Deze mensen zeiden trek dat beestje de strot maar af. Maar ik dacht verrekken jullie maar met je strot aftrekken. Maar met enige moeite en tobben hebben wij onze eend duckie groot gebracht en nu kan hij al vliegen maar hij gaat niet weg. Maar wij wilden hem maar ringen want als hij weg gaat en kom dan nog eens terug dan kunnen we hem misschien nog herkennen.

Bij voorbaad Dank

Alstublieft stuurt eeren. Dank en nog eens Dank !!!!!!!