

6. VINKEBAAN HISTORIE

Dirk Hoos was een der laatste beroepsvinkers van Nederland. Bij het rangschikken van zijn bescheiden, welke ik kort voor zijn sterven van hem had ontvangen, bevond zich een door hem gemaakt gedicht.

Dirk Hoos stond op de vinkebaan bekend als "Ome Dirk". Door die benaming waren de bezoekers zijn "nichten en neven".

Na zijn leven als beroepsvinker ringde de heer Hoos ook vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Doordat de beurs, waaruit de onkosten werden bestreden, erg smal was hing er in de vinkehut een ingelijst gedicht aan de wand, dat aanspoorde tot het geven van een bijdrage. Een vastgespijkerde schoen er naast diende als offerbus.

Op de volgende pagina vindt U het gedicht van Dirk Hoos.

G.D.Engelen

DE VOGEL DIE HIER WORD GEVANGEN
EEN RING OM ZIJNEN POOT GEHANGEN
ZO IS DIEN RING HEM AANGEDAAN
OF HIJ MAG WEER HENEN GAAN
DES VOGELS AARD ZIJN LEVENS PLAN
DIEN VRAAG MEN WEET ER WEINIG VAN
HOE OUD HIJ WORD, WAAR STOND ZIJN WIEG
EN WAAR HIJ TOCH WEL HENEN Vlieg
WIJ WILLEN O, ZO GAARNE WETEN
HOE OF DIT AL WEL IS GEMETEN
ALS GIJ HIER OOK BELANG IN STELT
BEDENKT DAN WEL DIT KOST WAT GELD
DIT ONDERZOEK KAN ZONDER GELD NIET LEVEN
VERSTA DIT WEL MIJN NICHT EN NEVEN
BETAAL HIER OM ZEI ROK OF BROEK
EEN GULDEN DAN VOOR ELK BEZOEK
WIJ DANKEN U VOOR DEZEN DAAD
ONS WERK IS DAARMEE ZEER GEBAAAT

