

OHV 10

6. 75 JAAR VOGELTREK

Omdat het Vogeltrekstation 75 jaar bestond heb ik gemeend een gedicht over de vogeltrek te maken en dit aan U toe te sturen.

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Jan Pestman
Meenteweg 6
9625 TD OVERSCHILD

DE VOGELTREK

Eind april zijn de zwaluwen uit Zuid-Afrika teruggekeerd.
Na 9000 km vliegen voelen wij ons zeer vereerd.
Een prestatie van groot formaat wordt getoond
als 't zelfde nestje van vorig jaar wordt bewoond.
Ook de koekoek komt uit het Afrikaanse gewest.
Hij legt zijn eitjes in een ander zijn nest.
De stiefmoeder heeft geen vermoeden,
dat zij een vreemd ei uit zal broeden.
In de winter komen uit het hoge noorden
Koperwiek en Kramsvogel naar onze oorden.
Met onze bessen worden ze gevoed,
in 't voorjaar gaan ze terug, gegroet!
De Spreeuwen komen terug uit Engeland en Frankrijk,
de winterspreeuwen gaan terug naar Polen en 't Russische rijk.
Daardoor komen zij hier het hele jaar voor,
als de één komt, gaat de ander er van door.
Het is het wonder van de vogeltrek,
ieder gaat weer naar zijn eigen stek.
Soms worden ze gevonden met een geringde poot,
de vogels zijn dan meestal dood.
De ring wordt naar het Vogeltrekstation gezonden,
waar de herkomst wordt gevonden.

Nu weten wij hoever uit het verre Afrika, na 75 jaar ringen
de zangvogeltjes in 't voorjaar zijn komen vliegen om bij ons hun
liedje te komen zingen.