

KENNISMAKING MET MISTNETTEN IN 1948

Schreef onze vriend Leen v. Ree over de eerste mistnetvogel in Nederland, dan is het leuk om te vertellen dat wij al in 1948 met mistnetten kennis maakten.

Wij waren dat jaar een week op het vogeleiland Skokholm in Wales. Daar waren grote aantallen broedende zeevogels w.o. "Stormpetrels" en "Shearwaters".

Tegen schemer kwamen de "Petrels" aan land en vlogen dan in de toen voor ons onbekende mistnetten, die van een zeer dunne draad waren en dan ook snel gestreken moesten worden als de "Shearwaters" kwamen, want die gingen er dwars doorheen.

Wij kregen toen een net mee en zouden wel even zien hoe dat ging.

Bij de grootvader van mijn vrouw die tegen de duinrand woonde (ook in Rockanje) werd het geval opgezet en het werkte, want toen we een poosje later gingen kijken hingen er een stuk of 10 Koolmezen in.

Prachtig, maar iedere ringer weet hoe lastig mezen kunnen zijn, dus voor ons die niet wisten hoe te doen kostte het veel moeite om de beestjes eruit te krijgen en de schaar kwam er rap aan te pas.

We waren toen voor lange tijd genezen van mistnetten en 't geval ging de vuilnisbak in.

Jan v. Tussenbroek

P.S.

Noem a.u.b. in ons tijdschrift de vogels bij hun naam en niet in computercode.

Maar engels is ook niet alles.

de Redactie