

***De loopbaan van een ringer
vanaf z'n kwajongentijd tot het heden
in drie afzonderlijke impressies.***

Waar het mee eindigt dat leest u later nog.

vroeger

'n kolenzeef
'n vliegertouw
'n mesthoop in het land
'n droom
'n eigen wereld
'n vogel in je hand

later

de ochtenddauw
de parels in de webben
de horizon en ik
let op, de eerste leeuwerik

nu

de baan
de lijn
de slag, zo't ging
dit is de ban dus van de ring

Hub J.J. Oome