

Mevrouw C.M.Th. Liebregts ringt niet meer.

Jan Nap

Mevrouw C.M.Th. (Thérèse) Liebregts-Haaker heeft haar ringtang aan de wilgen gehangen. Een besluit, dat haar ongetwijfeld veel hartezer heeft bezorgd, maar dat bespoedigd werd door de grondige 'verbouwing' van haar geliefde ringstek aan de Oostvaardersdijk. In 1977/78 nam zij met wijlen Klaas Visser de bekende plek bij de Blocq van Kuffeler over van Joop Buker, Luit Buurma, Eduard Osieck en Joke Winkelman. Na het overlijden van Klaas Visser in 1985 zette zij het ringwerk voort. Al die jaren was echtgenoot Hein daarbij haar trouwe hulp.

Thérèse Liebregts stelde aan zichzelf hoge eisen bij het ringonderzoek. Van collega-ringers verwachtte zij dezelfde instelling. Dat is haar niet altijd in dank afgenomen. Na de ringtang heeft zij de pen ter hand genomen. Het resultaat is nu verschenen, een prachtig boek over haar ervaringen met het ringwerk. Het boek "Uit het logboek van een ringer" geeft een uitstekend beeld van haar ringactiviteiten, met name aan de Oostvaardersdijk. Tienduizenden vogels zijn daar door haar handen gegaan. Een totaalaantal vermeldt het boek niet, maar om een indruk te geven, vermeld ik hier enkele kampioenen en specialiteiten, met aantallen:

Baardman	14.299
Rietgors	12.376
Kleine Karekiet	45.559
Ijsvogel	105
Blauwborst	1.229
Koolmees	6.442
Pimpelmees	7.631
Roodmus	49

Zeldzaamheden als Velddrietzanger, Dwerggors, Bruinkopgors, Ortolaan, Krekelzanger, Cetti's Zanger, Orpheusspotvogel, Woudaapje en Pallas'Boszanger ontbreken niet op haar lijst. Wie Thérèse meemaakte op haar ringplek, weet dat zij de in behandeling zijnde

vogel altijd liefdevol toesprak. Die persoonlijke band met de vogel komt ook in het boek sterk tot uitdrukking. Het welzijn van de vogel stond bij haar altijd op de eerste plaats. Ook heeft zij aanzetten gegeven voor het verzamelen van meer gegevens van bepaalde vogelsoorten en bijgedragen aan de totstandkoming van de handkenmerkengids. Bij het lezen van het nieuwe boek kan men zich een voorstelling maken van de vele uren, die het echtpaar Liebregts besteedde aan het onderhoud van de ringbaan, het ringen en het administreren van de resultaten. Voeg daarbij de vele retourritten Kortenhoef – Oostvaardersdijk en men komt uit bij de stelling "There is a happiness in being mad, which only mad (wo-) men know."

Ik wens Thérèse en Hein, compleet met veel vogels, nog veel gelukkige jaren aan de Kerklaan.

Jan Nap

