

ONBEKOMMERD

„Wiek en Sneb” is niet meer. Leve „Het Vogeljaar”! Met deze variatie op een bekend gezegde bieden wij u dit tijdschrift voor vogelbescherming en vogelstudie aan.

U wenst nadere uitleg? Welnu, wij maken van deze gelegenheid maar al te graag gebruik u die te geven. Het is — we schreven dit reeds eerder — de hoogste tijd dat vogelvrienden, vogelbeschermers en zij, die aan vogelstudie doen, de handen ineen slaan.

Wat één niet vermag, kunnen velen bereiken!

Willen wij gezamenlijk iets doen, dan zullen we contact met elkaar moeten hebben en elkaar dienen te begrijpen.

Met beperkte middelen, doch met een overvloed aan enthousiasme werd in 1953 het eerste nummer van een tijdschrift uitgegeven, dat de naam „Wiek en Sneb” kreeg. Vanaf die tijd nam het aantal medewerkers en lezers van maand tot maand toe en deze verheugende groei zet zich nog steeds voort, waaruit we mogen concluderen, dat er in een behoefte wordt voorzien.

Ook de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, die reeds bijna 60 jaar op voortreffelijke wijze strijdt voor de belangen van vogelbescherming, zet thans haar stevige schouders onder het werk van de oprichters van „Wiek en Sneb”, die met de uitgave van dit tijdschrift niets anders beoogden, dan het bevorderen van het contact en de samenwerking; bovendien wilde men voorlichten en activeren tot vogelstudie en vogelbescherming.

Dank zij de medewerking van genoemde vereniging kunnen wij thans ruim 4600 nieuwe lezers welkom heten.

Een tweede grote groep vogelbeschermers, de Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken, besloot eveneens Het Vogeljaar tot zijn officiële orgaan te maken en zijn leden een abonnement op dit blad warm aan te bevelen. Een groep van 1600 potentiële lezers, die wij eveneens van harte verwelkomen!

In alle bescheidenheid, we geloven, dat hier pioniersarbeid wordt verricht die de zaak van vogelbescherming en vogelstudie in de toekomst belangrijke diensten kan bewijzen.

Het leek ons nu het beste moment een nieuwe naam aan ons tijdschrift te geven, een naam die ons herinnert aan de grote pionier wijlen Dr. Jac. P. Thijssse. Liefde tot, kennis en bescherming van onze vogels vindt u terug in zijn bekende boek „Het Vogeljaar”. Wij kozen deze naam ook voor ons tijdschrift en het deed ons veel genoegen, daarvoor de toestemming van de familie Thijssse te ontvangen, waarvoor we uiterst dankbaar zijn.

Beschouw van nu af aan „Het Vogeljaar” als uw orgaan. Onbekommerd, maar met een vast omljnd plan gaan we verder met het werk, dat door de grote Dr. Jac. P. Thijssse is begonnen.

„Wiek en Sneb” is niet meer. Leve „Het Vogeljaar”!

J. A.