

Nico Tinbergen: VOGELLEVEN

Juist bij het ter perse gaan van dit nummer verscheen bij de uitgeverij Ploegsma te Amsterdam, in een vertaling van Hans Warren, Nico Tinbergens „Vogelleven”. Een rijk en voortreffelijk geïllustreerd boekje, dat op slechts 64 pags. een knappe samenvatting geeft van vrijwel alles, wat je als vogelaar moet weten. En op een manier, die bewondering zal afdwingen van iedereen, die wel eens heeft geprobeerd moeilijke onderwerpen aan volkomen leken uit te leggen.

Want dit is het knappe van dit boekje, dat vakman en leek er ieder veel van hun gading in zullen vinden. Omdat, zonder dat het je opvalt, de auteur een schat van ervaringen en kennis in heeft verwerkt, die hij doorgeeft, zonder ook maar ooit in een, wat we wel eens onvriendelijk „schoolmeesterstoep” noemen, te vervallen.

Nico Tinbergen (zelfs het weglaten van zijn titels zal wel opzet zijn, om niemand af te schrikken) is de ideale docent. Die al vertellend weet te boeien en niet alleen feiten opdist maar, wat veel belangrijker is: inzicht bijbrengt in de materie.

Ik hoop dan ook van harte, dat dit boekje (ondanks de talrijke illustraties op goed papier kost het maar f. 4.25) in handen zal komen van iedereen die „wel wat voor vogels voelt”. Dat worden dan allemaal enthousiaste en intelligente vogelaars, die hebben geleerd, hoe ze naar een vogel moeten kijken.

Wit-gloeiend aanbevolen! Ko Zweeres