

VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels

Contributie 1959

Veel leden zijn reeds zo vriendelijk geweest de contributie voor 1959 (en het abonnementsgeld voor „Het Vogeljaar”) op onze postrekening over te maken. Dat naar verhouding zeer velen de lage minimumcontributie vrijwillig verhoogden, stemt ons tot extra dankbaarheid.

Op 1 januari 1959 is het precies zestig jaar geleden, dat de vereniging is opgericht en hoewel dit jubileum slechts bescheiden zal worden gevierd, zal het toch erg prettig zijn, als ook anderen de vereniging, dus in feite de vogels, ter gelegenheid daarvan nog eens extra willen bedenken.

Aan hen, die dat nog niet deden, verzoeken wij ons dezer dagen de contributie (liefst per postgiro) over te maken, aangevuld met eventueel abonnementsgeld voor „Het Vogeljaar”. In dat geval gelieve men die bestemming wel eens extra te vermelden.

Hoe heet die vogel ?

Het aantal aanvragen om toezending van Deel I van het vogelboekje „Hoe heet die vogel?”, aangekondigd in het novemnummer, is zo onverwacht groot geweest, dat de hoeveelheid bijbehorende complete series plaatjes niet toereikend bleek te zijn. Men gelieve ons daarvoor dan ook geen bestellingen meer op te geven.

Van Deel II zijn geen boekjes beschikbaar, zoals reeds was aangekondigd. Wel een vrijwel onbeperkte hoeveelheid plaatjes, naar over het algemeen zeer geslaagde aquarellen van Sjoerd Kuperus, à 1 cent per stuk (minimum 50 stuks per bestelling).

Jeugdblad „Vogels

De verschijning van de eerste aflevering van het jeugdblad „Vogels” is met grote waardering en een stroom van nieuwe jeugdleden begroet. Voor nieuw-toetredende jeugdleden (minimum-contributie slechts één gulden per jaar) hebben wij nog exemplaren van het eerste nummer van „Vogels” beschikbaar.

Vogelwacht Zaanstreek

Op 26 oktober gingen wij met leden en donateurs naar „De Beer”, het vogelgebied op het eiland Rozenburg. De leiding was in handen van de heer H. van Dongen. Voordat de vloed opkwam werden 4 zeehonden waargenomen. Pas nadat de vloed (razendsnel) was opgekomen, meldden zich de vogels.

Het hoogtepunt van de mooie excursie, was voor de meesten van ons wel de kleine *burgemeester*, die zich op de vlaggestok van de lijndienstboot naar Engeland, aan ons presenteerde.

Op 14 november was de heer K. Zweeres bij ons aan de Zaan. Hij liet ons een aantal bijzonder mooie dia-positieven zien van diverse vogelsoorten, die in de film „Breeding Birds of the Netherlands” voorkomen. Daarna draaide hij voor ons deze film, die hij van een duidelijke en leerzame explicatie voorzag.

Vaal stormvogeltje in Woerden

Op woensdag 29 oktober j.l. ontving de natuurwachter J. Hoogendoorn te Woerden om half elf 's avonds het bericht, dat de heer G. B. van Dijk Jr. te Waarden een uur tevoren op een landweg aan het Oosteinde aldaar een bijzondere vogel in uitgeputte toestand had gevonden. Het bleek een *vaal stormvogeltje* te zijn. Het werd gedurende enige dagen door Klaas Hoogendoorn, een jeugdlid van de „Natuurbeschermingswacht Woerden” verpleegd. Als voedsel werden heel kleine stukjes vlees ieder uur in de bek gestopt. Nu en dan werden die stukjes in halitran gedrenkt. In een voliëre „schommelde” het vogeltje na de voeding direct naar een donker hoekje of kroop onder het stro. Zij hebben korte zwakke pootjes, vandaar die onbeholpen gang. In de eerste nachten hoorde men wel eens fladderen in het hok, nadien niet meer.

Wij legden ons oor te luisteren bij Dr. A. C. van Bommel, adjunct-directeur van de Diergaarde Blijdorp. Deze gaf weinig hoop op een goede afloop. Stormvogels zijn blijkbaar heel moeilijke patiënten. De ornitholoog Timmerman (R.I.V. O.N.) zag het ook somber in. Daarom besloten wij een poging te wagen het vogeltje in zijn element te brengen. De korpscommandant van de politie te Woerden bood de reis naar Scheveningen aan en daar brachten we het diertje vlak bij de waterlijn. Even vloog het op, maar het ging dadelijk weer op het strand zitten. Hierna brachten we het naar het uiteinde van een pier tussen de rotsblokken. Het vloog weer op en daalde enige tientallen meters verder op het water. De vleugels bleven bij het drijven omhoog gericht. Enige malen wisselden het vliegen en neerstrijken met steeds korter wordende tussentijd elkaar af. Het vogeltje bleek tegen de inspanning nog niet opgewassen te zijn en dreef kletsnat naar het strand.

Terug naar huis dus. Eten gegeven en in een doos in de kamer geplaatst. Tot onze verrassing was het vogeltje zeer actief, begon heel ijverig het verenkleed te poetsen en trachtte zelfs uit de doos te klimmen. De volgende dag bij de middagvoeding wist het *vaal stormvogeltje* plotseling te ontkomen, vloog pijlsnel de lucht in en was spoedig op grote hoogte uit het gezicht verdwenen. Koers: Zuidoost. Dit gebeurde op de 10e dag na de landing te Waarden.

VAN DER VOO

Zilverreigers, ibissen en flamingo's

Op 26-10-1958 nam de heer C. J. Feuerstein bij het Hoenderboom, grafven op de Strabrechtse heide een grote *zilverreiger* waar, die zich op-hield tussen drie *blauwe reigers*. De heren Van Haafden, T. Mutter en J. J. Smit namen op 28-10-1958 een grote *zilverreiger* aan het Zuidelijke Veluwemeer waar (zie ook pag. 76).

Prof. Dr. P. Groen berichtte ons dat de *flamingo* op het Posthuiswad te Vlieland (zie pag. 76) daar 1-8 en 3-8-1958 nog door hem werd gezien. Daarna schijnt de vogel vertrokken te zijn.

Henk van Vuren en Henk van der Vlist zagen te Horst aan het IJsselmeer op 11-10-1958 een voor-bijtrekkende *ibis* op ± 25 meter afstand naar het noordoosten vliegen (zie ook pag. 77).