



Waaragtige en wonderbaarlyke  
**VOGELSTRYD,**

*Geschied boven de Stad Straetsburg, in's Jaar 1705, den 24 January,  
 's namiddags ontrent 2 uren, en geduurt tot 't avont.*

**D**Eze Vogelstryd is gesien van duysenden van Menschen, een meenigte van Vogelen, die ontelbaar waren, van alderhande verwe, blaauw, geel, groen, rood, &c. quamen uyt het Noorden, Oosten, Zuydwesten, en streeden tegen malkander, zodanig, dat veele duyfenden op de Aarde zyn gevallen, en niemand konde bekennen van wataart deze Vogelen waren. Zy hadde groote kromme snebben gelyk de Uylen, en ook van soodanige groote, maar onder dezelve zyn geweest drie groote Vogelen, de eene als een Adelaar, met een vierig sward in de poot, en rood van kleur; de tweede hadde een pyl in de poot, en was groen van kleur; de derde had een menschen hoofd met bloed besprengt, en was swart. Deze Vogelstryd hadde ontrent twee uren geduurt: die uyt het Zuyden quamen van de andere overwonnen zynde, en vervolgt, dat niemand heeft geweeten waar datze zyn gebleeven; waar over de menschen zig hebben verwondert, wat dat deze Vogelstryd zal beduyden, die God aan den Hemel heeft getoont.

*Gedrukt na de Haysbergse Cuy.*

**Door Joh. J. Frieswijk**

Dit voorjaar verschenen in het „Algemeen Handelsblad” kort na elkaar twee berichtjes die, zoals de redactie het uitdrukte, handelden over onvermoede vijandelijkheden in de vogelwereld. Het eerste (5 mei) was een vertaling van een door een lezer ingezonden stukje uit de „France Soir”, waarvan de inhoud als volgt kan worden weergegeven. Bij Burdur (Turkije) viel op 3 april een dertigtal arenden een veertigtal *soeivaars* aan; de laatsten slaagden erin vijf van hun aanvallers te doden en de rest op de vlucht te jagen.

Het tweede (12 mei), afkomstig van de correspondent in Athene, betref een strijd tussen ooievaars en valken bij het Turkse dorp Tselebag, waarbij maar liefst vijftienhonderd vogels betrokken zouden zijn geweest. Twee valken vonden de dood, dertien ooievaars werden gewond. Vermeld werd dat het hier ging om de, de Turkse boeren welbekende, ooievaars- en valkenstrijd. Deze zou ontbranden, wanneer de valken trachten te verhinderen dat de ooievaars hun nesten gaan bouwen.

Deze twee berichtjes, afkomstig uit verschillende bron, waren voor mij aanleiding tot het vragen van nadere inlichtingen aan het Zoölogisch Instituut van de Universiteit van Ankara, waar men, als dergelijke gevechten inderdaad min of meer geregeld plaatsvinden, wel meer van deze zaak zou weten. Het antwoord was enigszins teleurstellend. Geen der stafleden van genoemd instituut had ooit een dergelijke strijd waargenomen. Daar echter gevechten tussen valken (de arenden zullen wij voorlopig maar voor rekening van de „France Soir” laten) en ooievaars vrijwel ieder jaar, zowel in het voorjaar als in de herfst worden gemeld, moet volgens mijn zegslieden aan deze berichten wel geloof worden gehecht. Vogelaars, die in de lente of in de herfst in Turkije verblijven, kunnen zich dus verdienstelijk maken, door te trachten na te gaan, in hoeverre deze berichten op waarheid berusten. Moeilijker na te gaan is dit van een bericht, dat gewaagt van een strijd tussen „ontelbare” vogels boven de stad Straatsburg; een bericht dat dateert van het jaar 1705. Van deze strijd verscheen een geïllustreerd verslag in druk, waarvan een exemplaar bewaard wordt in de Artisbibliotheek (Universiteit van Amsterdam). Dit bericht is hierbij afgedrukt; de tekst luidt als volgt:

#### Waaragtige en wonderbaarlyke VOGELSTRIJD,

Geschied boven de Stad Straatsburg, in 't jaar 1705. den 24 January, 's namiddags ontrent 2 uren, en geduurt tot 's avonts.

Deze Vogelstryd is gesien van duysenden van Menschen, een meenigte van Vogelen, die ontelbaar waren, van allerhande verwe, blauw, geel, groen, rood, &c. quamen uyt het Noorden, Oosten, Zuydwesten, en streeden tegen malkander, zodanig, dat veele duysenden op de Aarde zyn gevallen, en niemand konde bekennen van wat aart deze Vogelen waren. Zy hadde groote kromme sneben gelyk de Uylen, en ook van soodanige groote, maar onder dezelve zyn geweest drie groote Vogelen, de eene als een Adelaar, met een vierig swaard in de poot, en rood van kleur; de tweede hadde een pyl in de poot, en was groen van kleur; de derde had een menschen hoofd met bloed besprengt, en was swart.

Deze Vogelstryd hadde omtrent twee uren geduurt: die uyt het Zuyden quamen van de andere overwonnen zynde, en vervolgt, dat niemand heeft geweeten waar dat ze zyn gebleeven; waar over de menschen zig hebben verwondert, wat deze Vogelstryd zal beduyden, die God aan de Hemel heeft getoont.

Gedrukt na de Heydelbergse Copy.

- *Het adres van de schrijver luidt: Drs. Joh. J. Frieswijk, Amsteldijk 99 I, Amsterdam.*