

## OVER NIEUWE BOEKEN EN KALENDERS

### Geheimen van de wildbaan

Er zijn veel mensen, die van ganser harte met woorden willen „schilderen”, wat zij op hun tochten in de vrije natuur hebben beleefd. Dat moeten zij als het ware uitdragen, maar dikwijls benadert hun geschrijf — ook volgens hun eigen gevoel — nauwelijks de werkelijkheid.

De verhalen van Hans von Gaudecker, die in dit boek zijn gebundeld, bewijzen, dat we te doen hebben met een vaardige verteller en uitstekende waarnemer. Wie, zoals de schrijver, ruim vijftig jaar in de vrije natuur rondzwerft, waarvan een deel als jager en een ander deel als dierenvriend met kijker en lens, moet veel hebben gezien en beleefd.

Het spreekt vanzelf, de titel van het boek zegt het al, dat de jachtverhalen hier en daar de overhand hebben. Er zijn mensen, die dat niet prettig vinden. Toch zou ik juist ook die mensen willen aanraden dit boek te lezen, opdat zij zullen bemerken, dat ook een jager in conflict-situaties komt te verkeren en dat ook hij veel doet in het belang van de dierenstand.

Er staan in dit boek van die fijne korte verhalen, waaruit duidelijk valt op te merken hoe intens de schrijver van zijn tochten heeft genoten. Hij is erin geslaagd de lezer deelgenoot en medege-nieter van zijn avonturen te maken en dat is een kunst apart!

J. Albers

*Hans von Gaudecker: Geheimen van de wildbaan. (Vert. P. Hofmeijer). Uitg. V.V. Gebrs. Zomer & Keunings U.M., Wageningen. Pr. f 13,50.*

### Dieren in de wildernis

Reeds eerder bespraken wij van dezelfde schrijver „Met spiedend oog door de Natuur” en „Dierenwereld van Europa”. Het nu verschenen „Dieren in de Wildernis” is weer zo’n opvallende en boeiende uitgave, met prachtige foto’s (280 zwartwit en 24 grote vierkleuren platen). Natuurbescherming is een zaak van *internationale* betekenis. Daarom is het verheugend te constateren, dat niet minder dan 70 fotografen, zoölogen, jagers, piloten en jachtopzieners, dit boek tot stand brachten. Al die boeiende prenten en de belangwekkende tekst geven ons méér mee dan, zoals in de ondertitel wordt gesteld: „Een speurtocht door Afrika’s vrije natuur!”

Het feit, dat dit boek ook verschijnt in Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten, Zwitserland en Zweden, moet de natuurbeschermers veel goed doen. Te meer daar in de uitstekende tekst het behoud van de natuur op deze wijze internationaal tot het allerhoogste goed wordt verheven. Wij mogen in ons land b.v., waar allerwegen een streven naar industrialisatie valt waar te nemen, waarvoor blijkbaar alles moet wijken, wel eens stil staan bij wat op pagina 5 van dit boek o.a. wordt geschreven: „De dierenwereld is evenzeer één van de rijkdommen van een land als de vruchtbaarheid van zijn bodem. Dit laat verworven inzicht van de moderne oecologie vindt krachtig weerklank bij de leiders van het jonge Afrika.”

Boeken als deze leren ons alles in een groter verband te zien en geven ons nieuwe injecties om verder te strijden voor het behoud van de natuur. We zijn daarvoor behalve de schrijver en zijn medewerkers, ook uitgever Zomer &

Keunings en bewerker Han Rensenbrink veel dank verschuldigd.

J. Albers

*F. A. Roedelberger: Dieren in de wildernis. (Ned. bew. Han Rensenbrink). Uitg. N.V. Gebrs. Zomer & Keunings U.M., Wageningen. Pr. f 24,50 (na 31 dec. 1964: f 26,90).*

## Die Australischen Plattschweifsittiche

Dr. Klaus Immelmann heeft tijdens een bezoek van een jaar gelegenheid gehad de voornaamste parkieten van Australië in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. In zijn onder de hierboven vermelde titel als nr. 334 in de Neue Brehm-Bücherei verschenen boekje zijn dan ook vele interessante gegevens te vinden over de levensgewoonten van deze bij volièrehouders zo populaire vogels. Sommige daarvan zullen wellicht ook voor vogelhouderij van nut kunnen zijn en zeker vormen zij een interessante aanvulling op het vele, dat over de parkieten als kooivogels al is gepubliceerd.

K. Z.

*Dr. Klaus Immelmann: Die australischen Plattschweifsittiche. Neue Brehm-Bücherei no. 334. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1964. Pr. DM 7.—.*

## Oranje-kalender 1965

De Oranje-kalender die Pro Juventute jaarlijks uitgeeft biedt ook ditmaal 13 fraaie en voortreffelijk gereproduceerde kleurenfoto's van het Koninklijk gezin, sommige ongetwijfeld ook met historische waarde en daarom rijst de vraag, of het niet juist zou zijn, in de toekomst zo waarop deze foto's werden genomen. Zoals bekend komt de opbrengst van deze kalenders ten goede aan het kindbeschermingswerk, dat Pro Juventute verricht. Men kan dit steunen door f 3,80 over te maken op postgirorekening 517400 van Kalenderactie „Pro Juventute” te Amsterdam.

K. Z.

## NJN-KALENDER 1965

Juist op de valreep ontvangen wij de NJN-kalender voor 1965: een fraai werkstuk, met twaalf foto's die stuk voor

stuk zo aardig zijn, dat het onbillijk zou zijn er één afzonderlijk te noemen. Bovendien een aantal aantrekkelijke tekeningen van Nettie en Menno Kruk en Flip Hallema. Kortom: een zeer aantrekkelijk geheel, met als (gering) bezwaar dat het kalenderblok wat klein is uitgevallen.

K. Z.

*Ned. Jeugdb. v. Natuurstudie: Kalender 1965. Voor f 2,90 te bestellen bij N. A. M. Stam, Meidoornlaan 22, Amstelveen.*

## Vogelbeschermingskalender 1965

Eveneens op de valreep verscheen de Vogelbeschermingskalender 1965, blijkens een bijgevoegde mededeling voorlopig de laatste, die de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels zelf uit geeft. Immers: in 1966 gaat de Olveh van 1879, die indertijd het initiatief nam tot deze uitgave, de kalender weer uitgeven. Dat zal tot gevolg hebben, dat de prijs daalt tot f 1,50, welk bedrag geheel aan „Vogelbescherming” zal worden afgedragen.

Zoals gebruikelijk bevat de kalender weer 25 foto's, waarvoor de jury klaarblijkelijk een wat ruimere keuze heeft gehad, al zijn er toch nog zeven van één fotograaf, de Haarlemmer H. J. Verdonk, wien, naar ik meen volkomen terecht, ook de eerste prijs is toegekend. De heer D. Verboom kreeg de tweede prijs voor een zeer suggestieve kop van een ransuil (op het omslag), de heer R. van Sasse van Ysselt o.f.m. de derde voor een sublieme foto van vliegende ooievaars. En daarmee zijn we al onbillijk, want ook de overige foto's zijn zeer fraai. De kalenderbladen zijn ditmaal aan weerszijden bedrukt, zodat men er goed aan zal doen met het afscheuren van één duidelijke kalenderblocs te wachten, tot men aan de tweede helft van het jaar toe is. Men houdt dan weer het gebruikelijke „vogelboekje” over.

J. H.

*Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels: Vogelbeschermingskalender 1965. Te bestellen door overschrijving van f 3,50 op postgirorekening 2 92 13 van Vogelbescherming te Amsterdam. (De kalender voor 1966 kan m.i.v. 1 jan. a.s. worden besteld door overschrijving van f 1,50 op postgiro 48 60 00 van De Olveh van 1879 in Den Haag).*