

N'70 - Campagne tegen milieuverontreiniging

In 1970, het wereldnatuurjaar, doet de Raad van Europa een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het Comité N '70 heeft in Nederland tot taak zoveel mogelijk activiteiten te ontplooiën. Zo is er via de A.N.W.B.-kantoren een gratis sticker verkrijgbaar, er worden speciale wandelingen georganiseerd enz.

De T.R.O.S. Televisie zendt een serie documentaires uit, waarin keihard de gevaren van een vergaande milieuverontreiniging en dierensterfte aan de orde worden gesteld. Oorzaak van één en ander is o.a.: wanbeheer van de natuur. Deze T.R.O.S.-productie, onder regie van Paul Wallenburg en productie van Cees den Daas, deed ons naar pen en penseel grijpen. Klaus Ooms werd door één van de films zo aangegrepen, dat hij direkt ontwerpen ging maken voor advertenties, teksten werden geschreven door Franc Drion, terwijl George Keukens links en rechts contacten legde voor gratis plaatsingen. De schetsen werden aan het bestuur van N '70 voorgelegd en aanvaard, intussen waren er al ontwerpen voor affiches, die nu inmiddels ook zijn gedrukt. Een artikel in het reclamevakblad „Ariadne” van 8 april 1970 hielp ons goed, vele aanvragen voor advertentiemateriaal en affiches kwamen er binnen. Wij zijn de diverse bedrijven, die ons geheel belangeloos van dienst waren, zeer erkentelijk. (De clichéfabriek van Kooten en Simons, zetterij Kok, de drukkerij Bronder-offset en niet te vergeten het reclamebureau Bosschaert, waar wij werkzaam zijn).

De eerste serie affiches (3 stuks) „Hoe lang nog” zijn gemaakt op een breedte van 2 krantkolommen, inmiddels zijn er stoppers over 1 kolom. De tweede serie „dag vogels” (zie omslag) — „dag vissen” — „dag bloemen”, formaat 20 x 20 cm, waren in eerste instantie bedoeld voor tijdschriften. Ze worden nu óók in diverse dag- en weekbladen opgenomen. We hopen dat de affiches bij scholen, dierenartsen en zelfs in particuliere huizen komt te hangen. We zouden alle media toe willen schreeuwen: „Help mee, plaats de advertenties, we moeten met z'n allen voorkomen dat het „dag mensen” wordt!”

Al het materiaal kan men bestellen bij Bureau A. A. Bosschaert, Rederijstraat 3, Rotterdam, tel. 010 - 12 08 43.

Bij voorbaat bedankt!



K. Ooms, F. Drion, G. Keukens