

Drukte rond een Bengaalse gier

Door G. Bogaers



Op een foto van de Bengaalse gier in de vlucht kon men aan het verenkleed reeds zien dat het hier geen wilde vogel betrof.

De verschijning van een gier tussen Tilburg en Dongen, op zaterdag 9 januari, bracht het Nederlandse volk compleet in opschudding. Via radio, t.v. en dagbladen werd uitgebreid melding gemaakt, met als gevolg dat hele volksstammen met kijker en camera gewapend ter plaatse verschenen, waar echter de gier zich weinig van aantrok. Hij scheen mensenmassa's in zijn omgeving gewoon te zijn. Niettemin werd hij gedetermineerd als „vale gier” en in elk geval „wild”, want geen enkele dierentuin miste het dier. Iedere dag werden de mensenmassa's rond de vreemde vogel groter, het maximum bereikend in het eerstvolgend weekend, toen het aantal toeschouwers geschat werd op enkele tienduizenden. Juist op die zaterdag werd de eerste vangpoging ondernomen door van Dijk's Dierentuin te Tilburg. Een grote vangkooi met twee gieren als lokvogel werd opgesteld temidden van de mensenmenigte. Een uitermate slechte omstandigheid om vogels te vangen. De poging mislukte dan ook grandioos.

Inmiddels was de gier door Prof. Dr. K. H. Voous en Drs. M. F. I. J. Bijleveld gedetermineerd als zijnde een Bengaalse gier (*Gyps bengalensis*). De status van de vogel wijzigde hierdoor ten zeerste; het was niet langer een Europese wilde vogel, vallende onder de Nederlandse vogelwet. De vogel was eigendom van de terrein-eigenaar waarop de vogel zich bevond, maar mocht niet geschoten worden.



Bengaalse gier in Brabant Tekening: Theo Gootjes Cliché: Het Vrije Volk

Op 23 januari werd een nieuwe vangpoging ondernomen, ditmaal door het Vogeltrekstation Arnhem, op verzoek van de politie. De vangst moest geschieden met een raketnet. Maar de vogel bleef de gehele dag in zijn boom zitten en keek het aas niet aan. Geen wonder, daar alle vogel- en dierminnende verenigingen, dierenbeschermende instanties en partikulieren zich beijverden met het aanslepen van vlees. Zelfs hele nesten doodgeboren biggen, kadavers van katten en dergelijke lagen bezaaid in de velden rond de gier. Intussen bleef de Rijkspolitie en de gemeentepolitie mogelijkheden zoeken om van het beest af te komen. De verkeersopstoppingen waren van dien aard, dat het onhoudbaar werd en ongelukken gevreesd werden. In het weekend van 24-25 januari was de belangstelling van het publiek veel minder: „slechts” enkele duizenden kwamen de Bengaalse gier bewonderen.

Op 1 februari werd de gier, na vele mislukte pogingen door omwonende boeren aan de Voldijk eindelijk gevangen en naar het dierenpark te Tilburg gebracht. Het feit werd onmiddellijk wereldkundig gemaakt via radio, t.v. en pers. Zelfs de nieuwsdienst van radio België gaf 's avonds reeds melding van de vangst.

De aandacht die de vogel kreeg kan alleen vergeleken worden met het bezoek van een bevriend staatshoofd. En dat voor een vogel uit een diertuin. Een dergelijke publiciteit voor een vogelramp, zoals thans de Biesbosch trof was beter op zijn plaats. Massale belangstelling zou dan de vogels zelf ten goede kunnen komen.

• G .M. P. Bogaers, Ringbaan Noord 318, Tilburg