

# 25 jaar 'Het Vogeljaar'

Met dit feestelijk nummer starten we onze 25ste jaargang!

Het is de moeite waard bij dit heuglijk feit even stil te staan.

Allereerst een woord van dank aan de velen, die evenals de redactie gedragen door het ideaal: **ÉÉN OVERKOEPELEND TIJDSCHRIFT**, al die jaren belangeloos hebben medegewerkt. Wij rekenen er op, dat zij dat óók de komende 25 jaar zullen doen.

Diegenen die alle jaargangen eens doorbladert, vanaf ons eerste nummer dat toen nog **WIEK EN SNEB** heette, ziet de enorme hoeveelheid werk, die met groot enthousiasme is verzet, voelt ook de gedrevenheid, waarmee is gewerkt en weet, dat we aan ons ideaal moeten **BLIJVEN** bouwen. Weet ook, dat het niet altijd even gemakkelijk is geweest. Wij zijn dikwijls een klankbord geweest voor velerlei inzichten, meningen en pleidooien en waar nodig hebben we gesignaleerd en belangstelling gewekt.

Ons tijdschrift is inmiddels goed bekend geraakt in de gehele Benelux en de laatste jaren ook in de andere Europese landen. 't Zou fantastisch zijn, als we in de toekomst als **MAANDBLAD** zouden kunnen uitkomen en zodoende meer en frequenter nieuws en informatie op het gebied van vogelstudie, vogelbescherming en vogel-liefhebberij konden brengen. Als elke lezer nu eens kans zag in dit jubileumjaar **ÉÉN NIEUWE ABONNEE** aan te brengen . . . Want hoe groter het aantal abonnees, des te groter de mogelijkheden.

Wij, van de redactie, zullen ons met veel geestdrift blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van **Het Vogeljaar**. **U TOCH OOK?**

februari 1977

De Redactie