

BIJ DE 25STE JAARGANG VAN HET VOGELJAAR

Wij danken de velen die ons, ter gelegenheid van de door ons bereikte 25ste jaargang, een felicitatie zonden. Een goede ruggesteun in het vele werk waar wij, louter en alleen in onze vrije tijd, voor staan. Wij vroegen een aantal, bij onze lezers bekende, personen hun opinie en ondersteuning bij onze actie ter gelegenheid van ons jubileum ons lezerstal binnen de kortst mogelijke tijd te vergroten, ja liefst te verdubbelen!



Jan P. Strijbos

Thans is 'Het Vogeljaar' uitgegroeid tot een belangrijk periodiek, gewijd aan alle aspecten van de ornithologie dat vooral op de bres staat voor de bescherming van dat wonderlijke wezen dat vogel heet. Onontbeerlijk voor alle vogelaars, in Nederland maar ook in de Beneluxlanden en het heeft zelfs de aandacht getrokken in tal van andere landen in Europa. Vooral het oktobernummer van 1976 was een klap op de vuurpijl. Want hierin werd stelling genomen tegen de schadelijke vogelmoord.

De redactie, een trouwe kring van medewerkers en zeer bewakende tekenaars en fotografen zorgen voor een zeer aantrekkelijke inhoud en illustratie. Het mangelt alleen aan voldoende abonnees. Hoe groter het aantal hoe beter het blad haar taak als overkoepelend orgaan kan vervullen. Het moet een klein kunstje zijn een abonnee te winnen. Doet U mee?

Jan P. Strijbos



Frater Simon Deltour

Uit piëteit voor de ongeëvenaarde dr. Jac. P. Thijssen werd in 1957 het tijdschrift omgedoopt in 'Het Vogeljaar'. In navolging van de grote Jac. P. die zich zo genuanceerd gericht heeft op onze inheemse flora en fauna, heeft ook 'Het Vogeljaar' al die tijd pionierswerk verricht. Daarbij moet men zich goed realiseren, dat het publiek 20-25 jaren geleden nog niet zo natuur-minded was, als dat dit momenteel onder de druk van de verslechterende naturomstandigheden het geval is! Aan deze mentaliteits-groei ten goede heeft 'Het Vogeljaar' op het gebied van de ornithologie een adequate bijdrage geleverd.

Nu we momenteel door allerlei instanties en media geregeld geattendeerd worden op ons noodlijdend milieu, is het meer dan in de beginjaren nodig en urgent vanuit ons verworven welvaartspatroom efficiënte steun te verlenen aan een tijdschrift als 'Het Vogeljaar', dat al 25 jaren baanbrekend werk verricht heeft! Dat is toch het minste dat men kan doen!

fr. Simon Deltour.



Piet Munsterman

Vogels kijken, beluisteren, bestuderen en fotograferen, geven mijn leven een extra dimensie die ik niet zou willen missen en 'Het Vogeljaar' dat zich concentreert op alle aspecten van de vogels en naast professionele artikelen ook amateurs de kans gunt hun belevenissen met de vogels te vertellen vind ik in dit opzicht een onmisbaar communicatiemiddel. Vooral de speciale nummers hebben mij veel plezier en leesgenot verschaft en ik hoop dan ook dat het karakter van dit algemene, voor ieder die de vogels een warm hart toedraagt, toegankelijke tijdschrift niet te veel zal veranderen en dat het nog vele jaren een onbekommerd bestaan zal leiden tot plezier en tot lering van iedere vogel-liefhebber.

Piet Munsterman.