



Andri Binsbergen

BIJ DE 25STE JAARGANG VAN HET VOGELJAAR

Als vogelaar lees je natuurlijk 'Het Vogeljaar'. Ik ben zo lang het blad bestaat, ook daarvoor toen het nog 'Wiek en Sneb' heette, er op geabonneerd geweest en heb het altijd met groot plezier gelezen. Drie bij drie staan nu de oude ingebonden jaargangen op de boekenplank en vormen zo een vaak geraadpleegd naslagwerk over de vogelwereld van ons, toch altijd nog zo vogelrijke, landje.

De grote verdienste van het Vogeljaar is, dacht ik, dat het voor elk wat wils brengt, alle lagen van de Nederlandse vogelaarsbevolking wat te bieden heeft. Ik zou het niet meer kunnen missen en iedere vogelvriend die zichzelf niet tekort wil doen zou er zeker op geabonneerd moeten zijn. Om nog meer te kunnen genieten van de vogels en om beter op de hoogte te raken van de problematiek van de vogelbescherming in Nederland en daarbuiten. **Andri Binsbergen**



Roger Arnhem

Ik ontvang veel ornithologische tijdschriften uit alle landen en kan daaraan door gebrek aan tijd jammer genoeg slechts een algemene en oppervlakkige aandacht geven. Voor 'Het Vogeljaar' maak ik daarop echter een uitzondering! Omdat de presentatie van het blad prettig en verzorgd is, de ornithologische onderzoekjes helder, diepgaand en goed geïllustreerd en de informaties gevarieerd. Maar ook omdat ik bijzonder voldaan ben over de belangstelling voor de ornithologie, die door de bekwame auteurs en de redactie wordt gewekt en gelukkig ben te kunnen constateren, dat tegen de achtergrond van de behandelde onderwerpen het stempel van de vogelbescherming niet ontbreekt. Het bestuderen van het gedrag van onze vogels is een heerlijke bezigheid, doch meestal verpersoonlijkt en egoïstisch. Verstand hebben van en houden van vogels, dat is goed. Maar zorgen dat men ze leert kennen en van ze leert houden, dat is beter!

De ornithologie en de vogelbescherming krijgen de juiste aandacht in 'Het Vogeljaar'. Daar ligt zijn grootste verdienste en daar oefent het zijn grootste invloed uit: bravo 'Het Vogeljaar'!!! **Roger Arnhem**



Jan Wattel

Als je ziet wat er zoal aan vogelboeken aan de markt komt en grif verkocht wordt, dan schijnen wij te leven in een land waar men er nooit genoeg van krijgt over vogels te lezen. De redactie van het 25-jarige Vogeljaar wil er alles aan doen om ons daartoe de kans te geven. Toen Het Vogeljaar zijn bestaan als Wiek en Sneb (toch wel een leuke naam) begon, kregen de abonnees niet meer dan 8 bladzijden per keer in de bus. Nu is dat méér dan vijf maal zoveel voor vijf maal zoveel geld, alsof de inflatie al die tijd heeft stilgestaan. Leesbaar, informatief, geïllustreerd met voortreffelijke foto's en tekeningen, heeft het tijdschrift zich ontwikkeld tot een belangrijk communicatiemiddel voor allen aan wie de vogels ter harte gaan. Graag wens ik Het Vogeljaar toe, dat deze ontwikkeling ook in de toekomst wordt voortgezet. Een flinke groei van de lezerskring zou een mooi jubileumgeschenk zijn. **Proficiat. Jan Wattel**



Hans Schouten

Als ik de eerste nummers van 'Het Vogeljaar' nog eens doorblader, realiseer ik me dat het toch wel erg klein is begonnen wat het aantal abonnees betreft, al was dat toen wel het grootste deel van de vogelliefhebbers en geïnteresseerden. Het huidige aantal abonnees op 'Het Vogeljaar' moet daarom wel vrij hoog liggen 'gezien de toename van het aantal vogelaars.

Het blad is in zijn totaliteit met de tijd meegegaan en vooral de belangrijke informaties over onderzoek en vogelbescherming hebben mijn speciale aandacht, omdat daar de gegevens voor het behoud van onze gevederde vrienden liggen. Samenvattend zou ik willen zeggen: redactie, ga zo door, dan zal de lezerskring zeker nog groter worden. **Hans Schouten**