

## BIJ DE 25STE JAARGANG VAN HET VOGELJAAR



Ad Cameron

Ik toef graag in het veld, waar van al het fascinerende dat ik er ontmoet, de vogel toch nog steeds de belangrijkste plaats inneemt.

Het Vogeljaar is voor mij dan ook een onmisbaar tijdschrift, dat o.a. door middel van gevarieerde artikelen (voor en door zowel profs als amateurs) informatie geeft en uitwisselt over al wat er op dit gebied wetenswaardig en actueel is.

Ook en met name aan alarmerende zaken (zoals o.a. de nog steeds voortdurende en toenemende massale slachting in de Middellandsezeergebieden onder de vogels op hun trekroutes) wordt op indringende wijze aandacht besteed.

Volgens mij zou een ieder die de natuur in het algemeen en de vogel in het bijzonder een warm hart toedraagt, op Het Vogeljaar geabonneerd moeten zijn.

Hoe meer leden, des te grotere armslag voor Het Vogeljaar, des te grotere 'armslag' voor De Vogel!

Ad Cameron



B. J. Speek

Het Vogeljaar, 25 jaar Vogelstudie en Vogelbescherming. Van waar deze combinatie? Wel, wie vogels bestudeert kan alleen maar tot de conclusie komen dat het een zéér interessante diersoort is, die in onze moderne wereld zó sterk door de mens belaagd wordt door biotoopvernietiging, vergiften, jacht e.d., dat een zo intensief mogelijke bescherming dringend gewenst is.

Het Vogeljaar is dus op de goede weg. Het geeft een breed geschakeerde informatie over het leven van de vogels. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek verschijnen er in en daarnaast de gewone waarnemingen, die vaak het kijken naar vogels zo boeiend maken. Daar de vogels ons allen aan het hart gaan neemt óók de bescherming van vogels een grote plaats in. Het Vogeljaar is daarom een boeiend tijdschrift voor een groot publiek van diverse pluimage.

Laat het anderen lezen en maak hen abonnee. Ze weten niet wat ze missen.

B. J. Speek



A. J. Derking

Meer dan ooit bestaat er op dit ogenblik in ons land behoefte aan een onafhankelijk orgaan, dat vrij en los van enige beïnvloeding van buitenaf zijn stem kan laten horen over de bescherming van vogels.

Op welke wijze kan dat beter geschieden, dan door een blad, uitgegeven door een stichting, die juridisch geen leden telt en waarvan het bestuur veel moeilijker kan worden vervangen door leden, die met andere motieven, dan alleen de bescherming van vogels tot doel hebbende, achter de bestuurstafel zitting gaan nemen.

Daarom dient elke rechtgeaarde vogelaar 'Het Vogeljaar' met een abonnement te steunen en zo mogelijk te zorgen voor méér abonnees.

Laat elke werkelijke vogelbeschermmer voortaan 'Het Vogeljaar' beschouwen als zijn lijfblad, dat enkel en alleen de bescherming van alle in het wild in Nederland voorkomende vogels tot oogmerk heeft, zonder nevendoelenden, die daarmede strijdig zijn, te dienen.

A. J. Derking



Julius Smeyers

Begin juli 1967 legden wij de eerste contacten met de, inmiddels overleden en betreunde, heer Dekker te Ede, ten-einde een collectief abbonement op 'Het Vogeljaar' te onderschrijven voor de vogelwerkgroep van onze bond. Hierdoor werd het mogelijk dat veel Belgen, leden van 'Natuur 2000' en van de 'Wielewaaljongeren', 'Het Vogeljaar' leerden kennen en waarderen.

Moeilijk konden wij toen weten dat we, 10 jaar later, met bijzonder veel genoegen aan dat initiatief zouden terugdenken. 'Het Vogeljaar' is, zolang wij het kennen, zonder meer het beste tijdschrift voor vogelstudie gebleven in het Nederlandse taalgebied. Destijds keken wij, vanuit het 'zuiden', met bewondering op naar de degelijke artikelen en naar de massa overige, echte informatie: zo iets was bij ons onbestaande! Heden ten dage is die bewondering er geenszins geringer op geworden. Wat ons vooral is gaan aanspreken: dat er, achter de kleurige façade (de titelpagina's zijn altijd een waardig 'gelaat' geweest voor het blad) en achter de wetenschappelijk verantwoorde inhoud, ook een consequent beleefde vogel- en natuurbeschermingsethiek steekt. Dat missen wij in vele andere vogelpublicaties. Daarom zou 'Het Vogeljaar' o.i. onder **nóg** meer lezers, en vooral jongeren, moeten worden verspreid. Wij hopen dat de velen in Nederland en Vlaanderen die het tijdschrift reeds lezen, mede bereid zouden gevonden worden om daar wat aan te doen. De mogelijkheden van 'Het Vogeljaar' zijn niet uitgeput. Zij kunnen niet uitgebreid genoeg zijn!

Julius Smeyers



Wij wensen onze lezeressen en lezers gelukkige Kerstdagen en een voorspoedig 1978 toe! En misschien zal daarop een prettig Paasfeest volgen, waarbij het voor goed voorbij zal zijn dat chocolade paaseleren 'vredig' geflankeerd worden door te koop aangeboden Kievitseieren!

Foto: Jaap Taapken