

An Mulder in het zonnetje!

Jaap Taapken

Ter gelegenheid van de verjaardag van ons redactielid, tevens administratrice en stichtingsbestuurslid van 'Het Vogeljaar', mevrouw J. Mulder-van de Ruit, kwamen allen die voor u jaar in, jaar uit uw tijdschrift naar beste wensen verzorgen, het eerste weekend in mei van dit jaar bij elkaar te De Koog op Texel.

Mevrouw An Mulder, zoals wij haar kennen, is na het overlijden van haar man Ap Mulder, redactielid van 'Het Vogeljaar', het werk voor ons tijdschrift komen voortzetten. In Ap Mulder verloren wij een energiek en wijs redactielid, die ons vele jaren (1958-1963) met raad en daad heeft bijgestaan. Al spoedig zou blijken, dat na zijn overlijden op 56-jarige leeftijd, zijn vrouw Anna ons op de haar geheel eigen wijze van een enorme steun zou zijn. Intussen hebben wij al weer zo'n 18 jaar van haar hulp mogen profiteren en mét ons óók al onze abonnees.

Al vroeger mochten wij met haar hartelijke en bijzondere gastvrijheid kennismaken, maar dat zette zich in de loop der jaren ook zo voort. Als traditie is de jurering van de inzendingen van de traditionele jaarlijkse vogelfotowedstrijd bij haar thuis en ligt telkens weer in onze herinnering als een bijzondere gebeurtenis.

An Mulder is het ook geweest, die de hechte band van de mensen van 'Het Vogeljaar'

steeds nog meer heeft verstevigd en geanimeerd. Hierdoor kunnen wij niet zonder trots zeggen dat de werkers voor ons tijdschrift zich één grote familie voelen en dat blijkt ons werk steeds weer ten goede zijn gekomen.

Omdat Ap Mulder bijzonder actief was in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en ook een bestuursfunctie bekleedde bij de Vogelwerkgroep van de KNNV, was de stap naar 'Het Vogeljaar' niet moeilijk. Begrijpelijk is dat An toen al nauw betrokken was bij het werk voor 'Het Vogeljaar'. Begrijpelijk is ook dat zij niet alleen het werk bij 'Het Vogeljaar' heeft opgenomen, maar dat zij zich na de dood van haar man ook, bij de KNNV, zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Zij maakt daar al vele jaren deel uit van ARK, de reiscommissie van de KNNV, en heeft zij zich ook daar verdienstelijk gemaakt. Pas geleden heeft zij echter het reisleiderschap opgegeven. Zij heeft er voor gezorgd dat heel wat natuurliefhebbers van een fijne natuurhistorische reis verzekerd konden zijn. Aan de ande-

Ap Mulder, Noorwegen 1959

Foto: Jaap Rieder.





An Mulder temidden van haar Vogeljaarfamilie na een fikse strandwandeling op Texel. Onderste rij van links naar rechts: Jan Albers, Mieke van Daalen-Crum, An Mulder-van de Ruit, Tine Lichtenbeid-Kaspers, Henk Lichtenbeid. Middelste rij: Anneke Enklaar-Hamelynck, Agnes Werkman-Van Deelen. Achterste rij: Jaap Taapken, Bert Enklaar, Wim Werkman, Clara Albers-Ouwersloot en Frits van Daalen. De Koog, 3 mei 1981. Foto: Jaap Taapken.

re kant hield zij hierdoor vele contacten met mensen uit alle delen van het land 'warm'. Mede hierdoor staat zij midden in het Nederlandse natuurhistorische gebeuren en wel met kennis van zaken en omstandigheden. Haar weloverwogen meningen en haar zachte gedesideerde drang naar de juiste weg heeft ons, mede dank zij haar grote mensenkennis, vaak bijzonder goede diensten bewezen.

En mocht dat allemaal nog niet genoeg zijn, dan mag niet worden vergeten dat zij, na het ontvallen van onze ervaren penningmeester Jan Dekker uit Ede in augustus 1972, ook het gehele financiële gedeelte van de Stichting 'Het Vogeljaar' in handen heeft genomen. Dank zij An Mulder kunnen wij zeggen dat de financiële toestand van onze stichting, die nu al haast dertig jaar dit tijdschrift uitgeeft, bijzonder gezond is. Dat getuigt van een gezond verstand en een goed beheer.

Haar reislustigheid heeft haar de laatste jaren al tientallen malen in Afrika gebracht, maar ook in Indonesië. Zij voelt zich echter even goed thuis in Noorwegen evenals in 'La Douce France' of Griekenland.

Vele honderden kenners van de fauna en flora heeft zij begeleidt en u begrijpt het al: het zou An Mulder niet zijn geweest als zij daar

niet een all-round kennis door opgedaan heeft.

Texel heeft de saamhorigheid dan ook nog eens extra verstevigd en het was bovendien een uitzonderlijkheid dat allen zich met elkaar in het veld bevonden, in plaats van achter hun bureau waar achter zij een groot deel van hun vrije tijd voor u besteden. Daarom was het hun van harte gegund eens zonder te vergaderen zo ongedwongen bij elkaar te kunnen zijn.

Van deze gelegenheid is bovendien gebruik gemaakt om An Mulder eens extra in het zonnetje te zetten en daar willen wij onze lezers toch ook in laten meedelen.

Wilt u als lezer An Mulder ook een handje helpen, stort dan uw abonnementsgeld niet te laat, want elk jaar moet zij avond aan avond aanmaningen schrijven aan mensen die als maar weer op een vriendelijke manier gevraagd worden eens te willen betalen. Want zonder geld kunnen wij in deze tijd van bestedingsbeperkingen echt geen blad van ruim 330 pagina's per jaar leveren.

Wij danken An Mulder wat zij voor ons blad heeft betekend en wij hopen dat dit nog lang zo zal blijven.



Van links naar rechts: Wim Werkman, Henk Lichtenbeld en Frits van Daalen in de duinen bij De Koog, Texel, 3 mei 1981.

Foto: Jaap Taapken.

Van links naar rechts: An Mulder, Jan Albers en Mieke van Daalen. De Koog, 3 mei 1981.

Foto: Jaap Taapken.

