

## Een nieuw vogeljaar!

*Bij het binnengaan van een nieuw 'Vogeljaar' moet het mij van het hart dat het opvallend is hoe vaak de laatste tijd het woord 'beheer' in ons blad is voorgekomen. 'Beheer' geeft voor veel mensen vaak het gevoel te maken te hebben met een door specialisten, goed, doordacht en doorgesproken systeem om een bestaande toestand te verbeteren of te behouden. Het woord verschaft velen een soort veiligheid dat nu er beheer is of er een beheer is uitgestipeld dat wel goed zal gaan. Het tegendeel is vaak helaas waar. Er kan evenwel een slecht beheer gevoerd worden, helemaal geen beheer gevoerd worden ofschoon wel een goed beheer is beschreven, maar er kan ook een beheer gevoerd worden uit eigenbelang. Zelfs begint het er op te gelijken dat er vaak té veel 'beheer' op ons afkomt, terwijl er juist vaak toestanden in de natuur eerder wat met rust gelaten dienen te worden. De mens wil zich vaak té veel als 'rent-meester in de natuur' opstellen, terwijl dat veelal uit eigenbelang is en de natuur daar vaak de dupe van wordt en het niet zelden best zonder kan stellen.*

*Rust en evenwicht in de natuur kan het best gestimuleerd worden door je er zo min mogelijk mee te bemoeien.*

*Er zijn toch volgens de mens bepaalde plante- en diersoorten die zich té veel uitbreiden dan kan dat het best voorkomen worden door de oorzaken ervan te gaan beperken. Net zo goed als dat wij van planten en dieren de achteruitgang zullen kunnen tegenhouden door de oorzaken ervan tegen te gaan inplaats deze te stimuleren.*

*Een stapje verder en wij komen op de invloed van de zure regen ('vuile lucht'), giftige stoffen in water, lucht en bodem. De dramatische ondergang van de vele bomen is stilletjes voorafgegaan door de verdwijning van vele, veel kleinere en gevoeliger plante- en diersoorten. Want 'zo sterk als een boom' is niet alleen maar een loze kreet. Hoe veel is er al voorafgegaan aan de dood van vele bomen? En dan te bedenken dat nu reeds ruim 50% van onze bossen niet meer gezond is. Hoe staat het dan wel met de kleine organismen in de bodem en in het water? Daar moet de zaak dan wel goed ontregeld zijn. Hoe zijn er vele honderden soorten insecten en planten geheel of grotendeels verdwenen? Wat is er allemaal al verdwenen waarvan wij nauwelijks 'weet hebben' en de draagwijdte nauwelijks van kunnen overzien? Dat moeten voor ons allemaal al rode waarschuwingslampjes in de natuur zijn geweest, zoals het rode licht in je auto gaat branden als je zonder olie komt te zitten. Veel acht is daar nimmer op geslagen totdat zelfs de stoere bomen het niet meer uithielden. Zó ver zijn wij nu al. Gaat het verdwijnen van allerlei niet sneller dan ons onderzoek tracht bij te houden? Is de natuur dan zó onbelangrijk dat als er zogenaamd economisch belang bij te pas komt het sterven van de bomen pas matig begrip en interesse wordt getoond? Begrijp dat er vóór de dood van de vele bomen al heel wat is voorafgegaan, maar slechts een enkeling maakt zich daarover grote zorgen. Op een grote kerkdeur van een klein Frans stadje las ik 'Dieu est mort' met een groot omgekeerd kruis. Dat waren geen ongelovige mensen die dat hebben opgekalkt, maar bitter teleurgestelden die denken dat de natuur haar flexibaliteit heeft verloren en langzaam maar zeker naar de afgrond glijdt...*

*Met dit nummer gaan wij onze vijfendertigste jaargang in. Voorwaar geen sinecure om als een rots in de branding tientallen jaren met een vrijwel onveranderde redactie met een vrijwel ongewijzigde formule, maar aangepast aan de tijd de lezers in te lichten over wat er zoal leeft in de wereld van de vogelbescherming én de vogelstudie. Daarbij de randverschijnselen zeker niet vergetend.*

*Dat heeft zo zijn 'ups en downs' gekend, maar nu de economie wat schijnt aan te trekken bemerkten wij ook dat het aantal broodnodige abonnees om ons peil en prijs te kunnen continueren geleidelijk aan weer gaat toenemen.*

*Gezien de uiterst lage abonnementsprijs hebben wij geen gelden beschikbaar om uitgebreid reclame voor ons blad te maken. Maar daarvoor hopen wij dat onze abonnees op zich willen nemen dit in ruil voor de lage abonnementsprijs. Wij zullen graag serieuze vogelbeschermers en vogelkenners via onze abonnees als nieuwe abonnee begroeten. Helpt u daarbij mee?*

*En daarbij komt het veelbetekende gezegde 'Goede wijn behoeft geen krans'! Wij weten dat het met een uiterlijk mooi blad niet alleen mogelijk is zo veel lezers tientallen jaren lang als abonnee te behouden. Daar is meer voor nodig.*

Jaap Taapken