

„Het leven en de Kunst van  
prof. Richard Friese”

„Het leven en de kunst van Prof. Richard Friese” — uitg. Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl, Zwolle 1956 — prijs f 26.— (zeer beperkte oplage).

Behalve een levensbeschrijving van de bekende dierenschilder *Richard Friese* (1854—1918) worden in dit royaal uitgegeven boek 70 reproducties van zijn werk gegeven. Bij elke reproductie is tekst in het Duits, Engels, Nederlands (van *A. B. Wigman*) en Zweeds toegevoegd. De uitgave is te danken aan de heer *G. J. van Heek Jr.* te Enschede, die ook wat betreft de tekst een belangrijk aandeel heeft gehad aan het tot stand komen van het boek. De dierenschilder zocht zijn onderwerpen vooral in Oost-Pruisen (o.a. Rominten), Pom-

meren (o.a. Ibenhorst), Lithauen, Noorwegen, Tirol, noordelijke IJszee, Rusland (o.a. Archangel), Polen en Canada waar hij zich specialiseerde in het schilderen en tekenen van elanden, edelherten, maar ook leeuwen, tijgers, beren, wisents en olifanten.

Een waardevol bezit voor diegenen die behalve natuur- ook kunstliefhebber is. De dierenschilders *Wilhelm Kuhnert* (1865—1926), *Bruno Liljefors* (1860—1939) en *Carl Rungius* (geboren in 1869) waren zijn tijdgenoten.

Bij het aandachtig bekijken van de reproducties ontstaat een onweerstaanbaar verlangen deze werken ook origineel te kunnen bewonderen. U kunt in het Museum te Enschede enkele van zijn werken zien.

J. T.