

# Een roerdomp in een jute zak.

Kort verhaal door

D. Landsman

Nauwelijks was de vorst ingevallen of een paar jongens brachten mij een roerdomp, die zij tijdens het schaatsen in het veld onder Oostzaan hadden gevonden.

Er was nog leven in het dier en het bleek, dat de vogel gewond was aan de vleugel. Daardoor kon verklaard worden, hoe het kwam dat hij hier half dood van de honger werd aangetroffen.

In een jute zak werd hij naar Westzaan vervoerd en in een kippenhok weer uit de zak geschud. Intussen had ik wat witvis op de kop getikt en dit bleek de roerdomp met graagte te slikken. Zienderogen knapte hij op. Zodra je bij het hok kwam, nam hij de z.g. imponeerhouding aan en het was oppassen voor de scherpe snavel. Hij liet zich dan door het hielgewricht zakken, trok de hals helemaal in, snavel loodrecht omhoog en hield de vleugels enigszins uitgespreid van het lichaam af; klaar voor de aanval!

Zo heb ik hem ongeveer acht weken gehouden en trouw elke week een emmer witvis aangesleept. Die visjes moest ik in een grote teil in het leven houden, want dode vis at hij beslist niet. Levende, ja graag, zelfs al waren ze 20 cm groot; hij

slikte ze in z'n geheel naar binnen. Een woord van hartelijke dank aan visserman H. Kalf, die geheel gratis voor de nodige vis wilde zorgen.

Toen het klein hoeftblad, de sneeuwkllokjes en crocusjes weer in bloei stonden, de kievit boven de weide dartelde, heb ik hem in vrijheid gesteld. Een ring kreeg hij mee van het Nat. Hist. Museum te Leiden. In het Noorderveen, tussen het overjarige riet, schudde ik diezelfde jute zak leeg en zodra de roerdomp op zijn poten stond nam hij — in zijn natuurlijke omgeving — de paalstand aan.

Ik trok me bescheiden terug en hij sloop, het lichaam horizontaal houdend, tussen het riet weg. Ik liet hem even zijn gang gaan en toog toen weer op zoek, maar ik wed, dat ik verschillende malen langs hem heen ben gelopen zonder hem te ontdekken. Eindelijk zag ik hem weer, bewegingloos en kaarsrecht. Een pracht van een natuurlijke camouflage!

Van harte hoop ik, dat hij zich in de Noorderveen zal kunnen handhaven, want roerdommen horen bij een rietlandschap, dat een kostbaar sieraad van de Zaanstreek is.

