

En we gingen met enkelen naar de Zaan

Gedurende het weekeinde van 9/10 Mei j.l. waren enkele leden te gast bij de vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”.

De Zaankanters hebben wel hun best gedaan — en met succes — om de bos- en heidemensen hun harten te doen ophalen aan het rijke vogelleven in hun omgeving.

Halverwege de Centrale en de Hembrug maakten zij hun opwachting en aldaar werd gestart voor een bezoek aan de opgespoten gronden bezuiden het Noordzeekanaal.

Het weer was winderig en buiig, doch het was geen enkel beletsel voor een zonnige stemming. Turend door de prismakijkers werd het oog getroffen door knetjes, groenlingen en andere zangvogels in het struikgewas, diverse plevierachtige aan de oevers van sloot en plas en zelfs enkele kluten wadend in het slib.

Enige nestkuiltjes met eieren van bontbekplevieren, — voor het onge oefend oog onvindbaar wegens de treffende gelijkenis in kleur met de schelpjes —, vormden voor de Veluwenaren een echte bezienswaardigheid.

Zo dreigend de wolkenlucht zich des Zaterdagmiddags voordeed, zo stralend en veelbelovend zag het er de volgende morgen uit. Om vijf uur was het appèl en om zes uur voeren van verschillende kanten de jollen uit met bestemming Merken en Zwet. Daar waar het krioelt van baltsende kemphanen was de afgesproken ontmoetingsplaats. Komend uit het droge gewesten, om het zo maar eens te zeggen, geeft het aanschouwen van zovele dezer alleraardigste schermutselaartjes een ietwat spijtige terugslag op het gevoel van ingenomenheid met de slechts een stuk of wat kempaantjes, die wij bij ons in de Bennekomse Meent hebben”, — aldus reageerden enkele der gasten.

Wat daarna nog door de Zaanstreckers langs slootkant, op weidegrond en tussen het riet getoond werd, — het was inderdaad kolossaal! Drijfnesten van dodaars en fuut met netjes togedekte eieren, boordevolle nesten van waterhoentjes en meerkoeten, prachtige donsnesten van slobeenden, van rietgorsjes, kempjes, grutto's, kapmeeuwen en ga maar door. Zelfs hebben ze kans gezien de roerdomp in levende lijve voor het voetlicht te brengen, poserend in zijn bekende paalhouding.

Het was werkelijk een stralende dag om nooit te vergeten. Tot verzadigings toe hebben we genoten.

Het zal een hele toer zijn voor de Veluwenaren een maar bij benadering gelijkwaardige demonstratie te geven van vogelleven op de hoge gronden, maar als de Zaanstreckers binnenkort een tegenbezoek brengen zullen we ons uiterste best doen.

J. DEKKER.