

DE JONGE VOGELWACHT

Natuurlijk hebben we plaatsruimte beschikbaar voor de jeugdafdeling van de vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”. Waarom natuurlijk? Wel, omdat zij zo actief zijn en straks de plaats van de ouderen zullen gaan innemen.

Deze rubriek „De jonge Vogelwacht” wordt dan geopend door Jo Bedet, die zoveel met de jongeren optrekt.

Beste jongens,

Dat hadden jullie niet gedacht, hè, een eigen krant! Dat is tenminste beter dan zo'n convocatie, die toch altijd wegraakt...

Een groot voordeel is, dat we nu iets meer ruimte hebben en dus een kort verslagje van excursies kunnen schrijven, zodat onze ouders ook wat meer van ons te weten komen en wij zelf wat beter op de hoogte raken van het werk van de vereniging.

Tevens kunnen we vondsten, waarnemingen en andere dingen hierin publiceren.

Verzamel dus zoveel mogelijk gegevens. Kijk b.v. wanneer en waar je de eerste zwaluw, visdief of grutto gezien hebt en doe dit met alle trekvogels. Let meteen op de dag, waarop je de laatste bonte kraai zag vliegen. Wanneer je dit steeds opschrijft, ieder jaar weer, dan zal je eens zien hoe leuk dat is.

Kom vooral op zoveel mogelijk excursies, want hoe meer je van de geheimen der natuur te weten komt, des te meer het je boeit en dan wordt het pas goed interessant.

Nu, mannen, zet 'm op; een nieuwe krant, een nieuwe moed, onder het motto: Beter tien vogels in de lucht dan één in de hand!

Van verschillende zijden bereikten ons het verzoek om weer een kamp te organiseren. Alvorens dit te doen is het beslist noodzakelijk om te weten hoeveel leden er eventueel meegaan. Daarom is het gewenst om je vóór 1 Mei op te geven bij Joop Bedet, Zuiddijk 30a, Zaandam. Dit is dus geen *definitieve* opgave, doch alleen bestemd om na te gaan of er *voldoende* belangstelling is. Het ligt in de bedoeling om als kampplaats opnieuw Tessel te kiezen en als tijdstip de vacantieweek van de bouwvakarbeiders van Zondag 26 Juli tot en met Zondag 2 Augustus. De deelnemingskosten worden voorlopig op f 20,— begroot.

JO BEDET.

De jeugdafdeling van de vogelbeschermingswacht „Zaanstreek” heeft een eigen bestuur en we hebben derhalve aan de voorzitter gevraagd een bijdrage voor ons blad te leveren. Onnodig te zeggen, dat hij direct enthousiast was en in zijn pen klom.

Dit had Klaas v. d. Lijn zijn vrienden te zeggen:

Jullie weten allemaal, dat de vogelwacht dit jaar tien jaar bestaat en dat ter gelegenheid daarvan een tentoonstelling zal worden gehouden in „ONS HUIS” te Kooy aan de Zaan. Vanzelfsprekend ontbreken wij daar niet. We gaan er een pracht van een stand bouwen! Piet v. d. Meer en Henk Brouwer zullen die stand in orde maken. Henk zorgt voor fotomateriaal en Piet voor andere dingen.

In een volgend nummer zullen we daar wat meer van vertellen, maar voorlopig moet je alvast weten dat het de bedoeling is, om een fotoreportage te maken van het werk van de jeugdafdeling op excursies, weekeinden en kampen.

Onder jullie zijn er, die aardig kunnen tekenen, iemand correspondeert met een Engelse vogelvriend, en we hoorden van een lid, die een aardig dagboek bijhoudt.

We verzoeken allen, die iets kunnen bijdragen, zich met Piet in verbinding te stellen. Op een verzameling stoffige vleugels, koppen of poten wordt echter geen prijs gesteld.

Laten wij ook de kans waarnemen en er samen iets goeds van maken!