



# BULLETTJE

JULIE  
1995

14 LI 1995  
EEN BOSJE IN HET OPEN  
LAND. HET BELKMET EEN  
MOEIE OALTE WORDEN



IN EEN VAN DE  
BOMEN...



EEN HARDWERKENDE MOEDER,  
DIE NOG MAAR MOET AFWACHTEN  
WAARTEE AL DEZE INSPANNING  
LEIDT



3 UUR EN 20 MINUTEN LATER...

ZAL BULLETTJE DOOR ZIJN EERSTE  
WORD ZIJN TOEKOMST BEZEGELEN  
MET HET MOEDLOT?...



DOMERE WOLVEN FAKEN ZICH  
SAMAEN, MET NU BULLETTJE HET  
KARAK. VEILIGE LICHAAM VAN  
ZIJN MOEDER HEET VERLATEN



BULLETTJES MOEDER MOET  
HET ALLEMAAL ALLEEN  
DOEN, WANT, ...



...HET IS DOLWAAK  
EN MOEDER TREMT ZICH  
TERUG IN DE KRULLEN



MOEDER WENT ELT BAAR  
FRUSTRATIES AF OP BUL-  
LETTJE



EN LAAT HEM STEEDS  
VAKER ALLEEN



BULLETTJE PIJKT HET NIET LANGER



EN REKENT AFAET ZYIN OANULSEL



ENTIO MEEL VERWAAR-  
LOESD IN EEN SOMBERE  
WERELD

