

Intro

Maria Quist

Het begint er naar uit te zien dat onze Takkeling het gaat redden. Er is volop copij aangeleverd en de belangstelling is navenant. Vandaar dit tweede, dikkere, nummer. Niet via de reprodienst van NBLF zoals vorige keer, maar in mekaar gezet door een echte drukker (met behulp van een aantal vrijwilligers om de kosten te drukken).

De reacties op ons voorstel voor een landelijke samenwerking op roofvogelgebied waren/zijn evenzeer enthousiasmerend. In november hebben we



hiertoe alle landelijke (roof)vogelwerkgroepen in den lande aangeschreven en sindsdien melden vogelwerkgroepen of individuele leden zich aan als lid. In zijn artikel "Naar een landelijke werkgroep voor roofvogels" gaat Rob Bijlsma wat dieper in op het een en ander.

Heeft U vragen hierover: bel gerust of schrijf naar de redactie. Uw brief kan desgewenst in de Takkeling worden behandeld.

Dan nog even iets over de presentatie van het roofvogelboek, de "Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels" op 23 oktober j.l.: Het was een grandioos gebeuren. We hadden een volle bak, over de 350 mensen, en het was zeer geanimeerd. De Bluesband deed hevig zijn best (beetje té misschien volgens sommigen), en het officiële gedeelte liep als een trein. Er werd godzijdank veel gelachen en er was niet te veel poespas. Bobo's waren nadrukkelijk niet uitgenodigd. Alleen gedeputeerde Herman Lange, maar die vinden we gewoon aardig en hij vindt ons en de roofvogels aardig.

Rob reikte een aantal exemplaren uit, voornamelijk aan eigen volk, dus mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor het roofvogelwerk. Zoals aan onze ouwe, trouwe Jan Eitens, aan Bert Takman de vroegere voorzitter en Hans Esselink, de oprichter van de WRNON. Een exemplaar was er ook voor mevrouw Tinbergen, de weduwe van Luuk Tinbergen, Rob zijn grote voorbeeld en inspirator. Voor mevrouw Ensink, de weduwe van Mr. H. Ensink, die zich in de jaren zestig en zeventig, als lid van het

Comité ter Instandhouding van de Drentse Fauna, beijverde voor een verbod op de giftige insecticiden in de landbouw. En dan was er een



Rob Bijlsma overhandigt het eerste exemplaar aan ons trouwe lid Jan Eitens (Foto EFG/Jan Willem van Vliet).

troostboek voor ons lid Romke van der Veen uit Damwoude. Hij viel vorig jaar bij een controle van een buizerdnest uit de boom. Gevolg: rugletsel, hersenschudding en een gebroken arm. En tenslotte voor de familie Dijkhuizen als representant van alle asiels die (roof)vogels opvangen en oplappen.

Wat het boek zelf betreft: de eerste druk (4000 ex.) was na 14 dagen uitverkocht. Net op tijd voor de Sinterklaas verscheen de tweede druk (3000 ex.). Ook dit aantal is er een eind door. Gisteren belde de uitgever om mee te delen dat hij de derde druk (3000 ex.) besteld had.

Nou, dat doet ons deugd. Er is ook verschrikkelijk veel aandacht aan besteed in zowel de landelijke als de regionale pers. Zelfs de Zierikzese Nieuwsbode wist te melden dat er zo'n mooi boek over roofvogels was uitgekomen. Daarnaast radio en TV (o.a. Lolapaloeza, van Gewest tot Gewest, Ja Natuurlijk). Rob werd helemaal neurotisch van alle interviewers en fotografen die zijn kluizenaarswoning in Wapse overspoelden en is voor vijf weken uitgeweken naar Botswana om daar zwaluwen te ringen en, en passant, even te bekomen van alle gedoe.

De fototentoonstelling die eveneens 23 oktober werd gepresenteerd, trok ook veel belangstelling. Er zijn al diverse aanvragen binnengekomen en we hebben inmiddels een tweede versie laten maken. Eén voor langere perioden (1-2 maanden) en één voor kortere aanvragen (scholen, lezingen e.d.).

Op dit moment is de tentoonstelling (tot eind februari) te zien in het bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten te Ruinen. Verder zijn er afspraken met enkele vogelwerkgroepen, het Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten te Rheden, het Provinciehuis te Leeuwarden en het Provinciehuis in Groningen.

In "Mededelingen", achter in de Takkeling, meer hierover, evenals over onze films, t-shirts, sweaters, posters en stickers.

We wensen U veel leesplezier toe bij dit tweede nummer van de Takkeling. Wanneer U zelf een stukje wilt schrijven dan is dat van harte welkom. Artikelen langer dan een A4, indien mogelijk, graag aangeleverd op (kleine) flop (WP 5.1.).

Het is de bedoeling dat de Takkeling 2 à 3 keer per jaar (afhankelijk van de aangeleverde copij en de beschikbare tijd) verschijnt, naast het jaarverslag dat jaarlijks in maart uitkomt.