

Brieven

Beste Rob en Maria,
jullie hadden mij gevraagd een stukje te schrijven waarom ik roofvogels zo mooi vind.

Dat is om een paar dingen. Het zijnde:

1. Mijn vader is biologieleraar en keek veel naar de natuur ik ging ook meekijken en vond de roofvogels het mooiste.
2. Toen ging ik roofvogels goed bestuderen en ik vond het gebruik van thermiek door roofvogels zo mooi dat ik dacht: dit worden mijn lievelingsdieren. Ook de duikvlucht om een prooi te pakken interesseerde mij veel en toen ik de oogstreep zag dacht ik: wat mooi!
3. Toen ben ik er alles van gaan sparen zoals: beeldjes, plaatjes, boeken enz.
4. Roofvogels mogen van mij af en toe wat rangvogels pakken. ^{best} ik vind dus dat sommige mensen overdrijven dat ze zoveel rangvogels pakken, de spervogel is bijna de enige die het doet.

Daarom ben ik blij met wat jullie doen.

Jaap van Netten.

P.S. We hebben het boek van jullie al geboekt en we vinden het heel mooi.





Over 'de Takkeling'

Ik stond in 'de Takkeling' van September 1993 dat alles (van alles over roefvogels enz.) van harte welkom was, en gezien dit jaar, mijn eerste jaar als vrijwilliger van de WANO (1993), wil ik graag vertellen wat mij, als 16-jarige jeugd, dit jaar allernaast heb meegenomen, gezien de WANO en 'de Fugelkolling' (waars ik ook werk). Want ik wil dit graag wel even kwijt, want het is het mooiste wat mij is overkomen.

Ik zal appert beginnen, en hoe het keert:

Drachten:

Ik ben Eddy de Vries, geboren 26-9-77 te Drachten. Het volgende wil ik even kwijt:

Afgelopen jaar was voor mij een fantastisch jaar, met Roefvogels betreft, het mooiste wat ik ooit heb meegenomen. Begin dat jaar hebben Henk Dijkman en ik ons aangevoten bij de WANO, en 'kruipen' een gebied om te inventariseren (Oranje Woud).

Vanaf dat begin ging er een wereld voor mij open: Harik, de mysterieuze heerser, Buisser, Spierman enz. Gewoon Prachtig. Zo kwam ik met steeds meer mensen in contact, van ervaren veldwerkers en ringers tot aan de beste (stanklinier) ook ervaren natuurjagers.



De Roefvogels hadden me letterlijk en figuurlijk in de ban.

Ook kwam ik in contact met D. en G. Miedema van vogelopvangcentrum 'de Fugelkolling' te Ureterp. Ook van hun leer ik er veel. Zo verzorg je vble Roefvogels (Prachtig), mijn hobby's en gewone vogels. Al die mensen wil ik bedanken, voor het mooiste wat mij is overkomen, de Roefvogels. ♡

Met Vriendelijke Groet:
Eddy de Vries.