

Een horde Buizerds

Herman Dijkman, Arjen Dijkman en Eddie de Vries

Wij hebben op maandag 24 oktober 1994 om \pm 15.00 uur en om \pm 17.30 uur iets, in onze ogen, uitzonderlijks gezien. Wij reden op de weg van Lelystad ter hoogte van vliegveld Lelystad. Op weg daar naartoe hadden wij al heel veel doortrekkende Buizerds gezien, maar nu werd onze verbazing wel heel groot. Op een veldje van 15 bij 75 m zaten zeven Buizerds vlak bij elkaar. Ze konden bij wijze van spreken elkaar het vlees van het bord eten. Doordat wij door moesten rijden en geen tijd hadden, zijn we op de terugweg weer langs datzelfde stuk gereden en gestopt om beter te kijken.

Tijdens de hele rit van Drachten naar Oosterhout (Noord-Brabant) hadden wij al 71 Buizerds geteld, zo her en der verspreid op paaltjes, hekken en in bomen.

Maar het hoogtepunt was om 17.30 uur aangebroken: 17 Buizerds (echt waar) dicht bij elkaar, waaronder een hele mooie witte. Toen wij er langs reden dacht ik: "daar moet ik dichterbij komen". Zo gezegd zo gedaan. Wij op de parallelweg vlakbij de Buizerds gestopt, de verrekijker onder handbereik, maar geen fototoestel (helaas). Het begon reeds te schemeren. Van de in totaal 17 stuks vlogen er gelijk een tiental weg, maar wij hadden een mooi uitzicht op een schitterende witte Buizerd (echt wit), er zat hooguit 5% bruin op de vleugels. Deze Buizerd hipte door het veld en wij zagen hem iedere keer weer prooi van de grond oppakken en vreten. De prooi werd in z'n geheel doorgeslikt. Helaas hebben we niet kunnen zien wat de dames en heren daar vreten. Indien ik een kans krijg van de week, rijd ik daar nog een keer langs om te zien wat die prooi was en of de Buizerds er nog zitten (plus fototoestel uiteraard).

Ik hoop dat jullie van de Takkeling hier iets aan hebben. Wij in ieder geval wel. Dit was de dag van ons leven: 17 Buizerds op een rij.

Adres: Schuur 35, 9205 BE Drachten

