

Rode Wouwen

H. Dijkman

In april 1994 zijn wij met onze groep met Pasen erop uit getrokken, en wel naar het voormalige Oost-Duitsland, naar een gebied ter hoogte van Goslar-Magdeburg in de Harz.

Wij zijn op zoek gegaan naar de Rode Wouw. Deze vogel zien wij niet veel in Nederland, dus zijn wij 's morgens vroeg vertrokken. Rond het middaguur waren wij ter plaatse. Onderweg hadden wij reeds vele wouwen gezien en ook, wat ons heel raar voorkwam, allemaal biddende Buizerds. Het leken wel Ruigpootbuizerds, maar slechts bij een enkeling was een zwarte band op de staart te zien. Het overgrote deel was een donkere Buizerd, maar dan wel biddend.

Eenmaal van onze verbazing bekomen zijn we op zoek gegaan naar een jagend paartje Rode Wouwen. Bij een klein hooggelegen bosje aanbeland zijn de jongens Arjan, Eddie en Ynze een groter bos ingetrokken. Die waren wel even zoet. Ikzelf ben in de auto blijven rusten met verrekijker en fototoestel onder handbereik. Dit leverde een behoorlijk aantal foto's van Rode Wouwen (mannetjes en vrouwtjes) op. Door de vogels te volgen kwam ik er al snel achter dat er in het hoogopgaande kleine bosje een nest moest zitten. Ik was te lui om er heen te lopen en heb op de jongens gewacht. Eddie was wel fanatiek en ging als eerste het bosje in. Hier aangekomen begon hij ons te wenken, dus zijn wij er ook maar op uit getrokken. Eddie had ondertussen een zeer groot nest gevonden, dat veel leek op een horst van Buizerd of Havik. Aan de rand van het bos lag nog een vrij gave dode Rode Wouw, waarvan het middenstuk was weggevreten. Deze wouw hebben we meegenomen en verdeeld onder de jongens.

Al met al was onze dag geslaagd en we zijn via een aantal kleine weggetjes (betonblokken) door de bossen gereden, maar zagen daarbij weinig vogels. We zijn van plan dit voorjaar weer naar dezelfde plek te gaan om de wouwen in de baltsperiode te bezoeken en te onderzoeken.

Adres: Schuur 35, 9205 BE Drachten

