

Extremaduraperikelen

Sake de Vlas

Zo nu en dan maken Kees en ik een vogeltrip naar wat verderweg gelegen oorden. In 1995 is dat de provincie Extremadura in Spanje geweest. Extremadura ligt globaal tussen Madrid en Lissabon, tegen de Portugese grens. We zijn daar met het vliegtuig heengegaan en op het vliegveld van Madrid stond een auto tot onze beschikking. Dat heeft Kees geregeld. Kees en ik hebben wat dat betreft een prima overeenkomst: hij regelt de reis en ik maak het verslag. Voor onderdak hoeft je niets te plannen; in elk plaatsje is wel een hostel waar je voor f40.- een tweepersoons kamer hebt met badkamer en toebehoren.

Voor de kosten van het eten hoeft je het ook niet te laten; ontbijt f5.-, menu van de dag f15.- en voor de rest overdag: stokbrood, worst en een fles wijn. 's Avonds nog een paar pilsjes op een terras en Kees en ik vermaken ons wel. De dagindeling is zeer eenvoudig: vogels kijken. We hebben ons wel voorbereid. Kees zorgt voor een aantal internationale vogelaarsverslagen en op de kaart worden de interessante gebieden omcirkeld. Verder wordt elke avond de soortenlijst bijgewerkt, de gereden route op een kaart aangetekend en een plan voor de volgende dag gemaakt. Extremadura is een droog gebied en er liggen berggruggen in de richting NO-ZW. De meest noordelijke berggrug waar we een paar dagen gebleven zijn, is de Sierra de Gredos (waar Kees bijna uit z'n bol gaat door het aanbod van Ortolanen), de middelste berggrug is de Sierra de Piatones waar de rivieren Taag en Tietar bij elkaar komen en waar het natuurreservaat Monfragüe in ligt. De meest zuidelijke berggrug is de Sierra de Guadalupe. Er komen tussen de berggruggen grote en kleine rivieren voor. De kleinere rivieren, stroompjes en beekjes zijn interessant, de grote rivieren zijn verpest met stuwdammen en de zo ontstane meren zijn 'arm' aan vogels. De vlaktes tussen de rivieren worden gebruikt voor extensieve veeteelt, kurkeikplantages e.d. Tussen de plaatsen Trujillo en Caceras ligt een savanne-achtig

gebied dat bekend staat om z'n Grote- en Kleine Trappen, Zandhoenders en leeuweriken.

Om er midden in de zomer heen te gaan is niet slim: het is er dan warm, heel warm. Voor mooie campingplaatsen hoef je er ook niet heen te gaan; die zijn er niet. Half april is ideaal, een lekkere temperatuur en de vogels zijn nog in voorjaarsstemming.

Foto 1. Dwergarend (lichte fase), Extremadura, 1995 (Kees Bakker).

Wat is er allemaal voor moois: de Vale- , Monniks- en Aasgier, Keizerarend (Spaanse vorm), Steen-, Havik-, Slangen- en Dwergarend. Van de laatste soort komen zowel de lichte als de donkere fase voor. Zwarte en Rode Wouw, Hop, Bijeneter, Kuifkoekoek, Koekoek, Scharrelaar, IJsvogel, Europese Kanarie, Wielewaal, Kleine Zilverreiger, Koereiger, Zwartbuikzandhoen, Grote- en Kleine Trap, Torenvalk en Kleine Torenvalk, Raaf, Ooievaar en Zwarte Ooievaar,



Oehoe (maar die hebben we ondanks lang zoeken niet gezien), Blauwe Rotslijster, Roodkopklauwier, Klapekster, Grauwe Klauwier, grasmussoorten, Kruisbek, tapuitsoorten, Kalandrleeuwerik, kortom een eldorado voor vogelaars. We zijn er 119 soorten tegengekomen.

Wat zeker een bezoek waard is, is het plaatsje Torejo el Rubio vlak bij het Parque National de Monfragüe. In het plaatsje zijn meerdere hostals maar een aanrader is een prima hostel met dito restaurant genaamd: Monfragüe (Ms. Dolores Pulido Rosa, Paseo Pizarro 25, Torejo el Rubio).

Naast een zeer schappelijke prijs wordt dit hostel in meerdere internationale vogelverslagen genoemd en het is daardoor een ontmoetingsplaats geworden van vogelaars. Toen wij er waren, waren er een groep Belgen, een aantal Engelsen en een Duitser. Daar hoor je ook waar je voor interessante waarnemingen moet zijn. Zo zijn wij een paar keer op zoek geweest naar de Grijsze Wouw zonder ze te vinden. Een Belgische vogelaar wees ons de plek en het was meteen raak. Plaatjes van vogels, weliswaar op telescoopafstand maar toch één van de hoogtepunten. Ik ben mij ervan bewust dat zo'n trip een bepaald budget vergt maar het is beslist de moeite waard. Nog een laatste waarschuwing: de Guardia Civil is gek op mensen die te hard rijden en ze zijn dan ook niet te beroerd je naar de dichtstbijzijnde bank te begeleiden om de opgelegde boete te kunnen innen.

Adres: Heiakkers 3, 9463 TN Ext.