

Doodsperikelen

Sake de Vlas

Elk individu heeft het recht om te leven en ook om te sterven. Of het leuk is of niet, het ontstaan, leven en sterven gebeurt nu eenmaal met al het organische leven op deze aardkloot. Voor het sterven is het ook niet zo erg dát het plaatsvindt, maar interessant hoe en waardoor. Sterven, waar dit perikeltje over gaat, kan op vele manieren: quick and clean of slow and obscene, terecht of onterecht, te vroeg of voor sommigen individuen te laat.

Als we bij de vogels blijven dan kunnen we zo een hele rits van oorzaken opnoemen: ouderdom, ziekte, stress, predatie, klemmen, afschot, vergif. Sommige kun je inherent aan het leven noemen, bijvoorbeeld ouderdom, predatie of ziekte. Daar is niets mis mee. Dan blijft er nog een aantal over dat je kunt karakteriseren als ongelukken.

Ik herinner me een foto van een Sperwer die zich op een afgebroken tak had gesprietst tijdens een wilde achtervolging en een foto van een duif die bedekt met en laag ijzel was ingevoren. Of die keer dat tijdens het ringen van Buizerds naar beneden werd geroepen: "Er hebben er twee opgezeten, maar de een heeft de ander opgevrotten". Alleen nog een poot was overgebleven... Daar is ook niets mis mee. Dat is inherent aan het vogelleven/vogelsterven.

Ik stel me het volgende scenario voor: Moeders had het nest keurig bekleed met wol, veertjes en mosjes. Heeft vervolgens een aantal jongen uitgebreed en is samen met Vaders op stap gegaan om lekkere rupsen te vangen. Dat lukt wonderwel tot ze een van die rupsen in het gapende bekje van een van de jongen propt. De rups grijpt in doodsnoed een schapenhaar en verdwijnt richting maag. Met die haar. Dat slikt wat lastig voor het jong maar de rups houdt stevig vast. Het jong kotst zich dood en neemt de rups mee in het graf. Na een dag of wat flikkert Ma het dode jong het nestkastje uit, maar een schapehaar is lang en heel sterk en daar hang je dan dood te bungelen. Het lijkt wat luguber, maar ook daar is niks mis mee.

Alleen het onnatuurlijk sterven, door klemmen, vergif of afschot, en dat er in dit land nog bekrompen geesten rondlopen die daartoe in staat zijn, daar is alles mis mee.

Adres: Heiakkers 3, 9463 TN Eext.

