

Impressies van kinderen bij het ringen van jonge roofvogels

5
14

Mildam 22 juni '33.

Ringers.

Zaterdag waren hinetke en ik aan het spelen, toen m'n moeder zei, „Er lopen vier mannen in het bos.”
We gingen ze achterna. Maar ze zagen ons. We mochten komen kijken. Het waren ringers! Ze gingen links ^{red} ringen. Als ik om in de boom, En de andere drie bleven beïnvleden.
Er zaten 2 jongen in. We mochten ² ook aaien.
En we ~~hebben~~ ook een folder gekregen. De ouders van de jongen waren heel kwaad. Marcel zei: „Nu kunnen ze trouwen.”
Want het waren een jongen en een meisje. Want ze hadden nu een ring.

4.



Het verhaal van
Federique

Roofvogels ringen (20 juni 1998)

Avontuur in het bos van de Bredingsingel

Wat een geluk dat we net allemaal buiten speelden! Er kwamen mannen van de Werkgroep Roofvogels in 'ons' bos om de buizerds te ringen. Wij gingen eerst stiekem achter hen aan. Maar ze zagen ons en we mochten kijken wat ze deden. Een man klom in een boom met haak-schoenen en hij had een touw om het lijf en de boom. Hij had een touw aan een riem want daar moesten de kleine vogeltjes in. Ze lieten de kleine vogeltjes aan ons zien. De ene had een wit kopje en de andere een bruin. Aan de poten kun je zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Mannetjes hebben dunne en vrouwtjes hebben dikke poten. De vader en de moeder vlogen steeds om het nest heen. De vader vloog het hoogst. De kale man die altijd in de

boom klimt, is een keer gepikt door een buizerd. Er kwam bloed uit zijn hoofd vertelde hij.

De vader en de moeder krijsten erg luid. De kleintjes hadden steeds de tong uit de bek. Ze dachten dat ze te eten kregen want het werd donker voor hen. Als de ouders komen wordt het voor hen ook donker. De mannen deden een ring om hun poten. Er staat een nummer op en het adres van de Werkgroep Roofvogels maar niet het adres van de vogel natuurlijk.

Toen de mannen naar huis gingen kregen we allemaal een folder mee. Bedankt en tot volgend jaar.

Nina, Frederique, Mathijs Peckelsen
Lisette en Marcel Bruinsma.



Uit: De Raaptepper,
12de jaargang nr. 2
herfst 1990

Dorpskrant van Kattijk