

Naar aanleiding van het verhaal van Ton Eggenhuizen op de afgelopen Roofvogeldag in Meppel, over agressieve Buizerds die al dan niet een gevaar voor mensen zouden vormen, ontvingen we onderstaande poëtische ontboezeming.

Wegrennen, noorderzonners

Herma Diepenheim

Wie een ornithologische predator aan ziet komen,
dient te gaan staan dromen,
en vooral als het een vrouwtje roofvogel is
blijf dan heel rustig gewis,
dat is de beste tactiek
anders wordt iedereen misschien wel ziek!

Blijf haar aankijken
en laat vooral geen angst blijken
zie je er te blits uit
kijk dan bijzonder uit
en loop of fiets je veel te snel,
bedenk dan wel,

dat zo'n vrouwtje daar ook wil wonen
en dat ze jou niet wil belonen
maar vooral haar durf en kracht wil tonen
in de hoop dat je respect zult tonen!

In het hoogst uitzonderlijke geval
van een vluchtaanval
blijf heel kalm
en laat vooral niet achter
je stinkende walm
en stel je niet op als een stiekeme verkrachter,

maar verlaat snel het terrein
en houd jezelf eens een beetje klein
verlaat het territorium
en maak geen moratorium.