

Buizerd en mens

Rein Schut

Aan een der stille rechte polderwegen
kom ik steevast die witte buizerd tegen
met borstveren zo blank als berkenbast
voor mij geen vreemdeling, maar trouwe wintergast.

Zie ik hem op z'n brede wieden drijven
en zijn spiralen aan de wolkenhemel schrijven
dan zou ikzelf daarboven willen zweven
maar ja, dat is een mens nu eenmaal niet gegeven.

Terwijl zijn wilde roep verwaait in 't hemelrond
en ik de trotse vogel hemelwaarts zie schroeven
voel ik de vrijheid die we allebei behoeven
hij welgevleugeld, ik met beide benen op de grond.

Adres: Timorstraat 38, 7941 VE Meppel.



Stempelimpresie uit het vrije veld (Claire Stouthamer).