

## Van het Bestuur

Met ingang van 2003 gaat de Werkgroep Roofvogels Nederland in enkele opzichten noodgedwongen een andere koers varen. Zoals jullie weten stopt Maria met haar werk voor de roofvogels. Vijftien jaar lang heeft zij de kar getrokken, en hoe! Maria is het levende bewijs dat persoonlijke inzet tot een bloeiende club van betrokken mensen kan leiden. Haar betrokkenheid en daadkracht speelden daar een cruciale rol in. Voor iedere organisatie is zo'n trekpaard goud waard. We prijzen ons gelukkig dat Maria haar energie zo lang in de WRN heeft gestoken, ook onder soms heel moeilijke omstandigheden. We hopen dat Maria - verlost van alle beslommeringen rond de WRN - wat rust vindt en daarvan zal genieten.

Naast het vertrek van Maria zijn er meer veranderingen. Zo verleent het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geen subsidie meer. Hierdoor wordt de WRN opnieuw een echte vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat sommige activiteiten niet meer, of op een laag pitje, zullen worden voortgezet. Het volgende willen we echter koste wat kost overeind houden:

- De Takkeling,
- De Landelijke Dag,
- Contactdag voor de regio-coördinatoren,
- Verwerking van de nestkaarten,
- Registratie van vervolging,
- Website,
- Beantwoorden van vragen (email, telefoon),
- Uitleen tentoonstelling.

Kortom, allemaal zaken die aan de wortels van de WRN liggen (onderzoek, voorlichting) en een direct contact met leden en buitenwacht waarborgen. Dat vergt het nodige van de vrijwilligers en zal mogelijk in de toekomst de hulp van nieuwe krachten vragen. De Landelijke Dag en de Contactdag voor regio-coördinatoren worden nu al door kleine groepjes vrijwilligers voorbereid en uitgevoerd (met belangrijke rollen voor Ans Blanckenborg, Jeanette Essink, Janco en Jeltsje Mulder met hun kinderen, Roelof Speelman, Herman Dijkman, Hanneke Sevink, Thijs van Galen en de club uit Wolvega), de uitleen van de tentoonstelling is bij Willie Spieker in goede handen, de vervolging wordt geregistreerd door ID-Lelystad (met Pedro Zoun als spin in het web), Jan Schipperijn, Hans van Kuik, Rob van Swieten en medewerkers van AID en politie, de website wordt beheerd door Kees Bakker, Takkeling en nestkaarten zijn in handen van Rob Bijlsma, en de vragen worden momenteel ook door de laatste beantwoord. Daarnaast zijn er tal van mensen die op uiteenlopende wijze in de loop van de jaren hand- en spandiensten hebben bewezen. Zonder al deze hulp hadden we minder voor elkaar gekregen.

Een aantal andere zaken zal echter noodgedwongen op een laag pitje komen te staan, of verdwijnt zelfs helemaal:

- Verkoop en productie van artikelen als T-shirts, sweaters, Ansichtkaarten, posters (de winkel, mogelijk met uitzondering van verkoop op de Landelijke Dag);
- Ringersvergoeding;
- Aanschaf van klimuitrustingen.

De winkel verdwijnt omdat het veel rompslomp met zich meebrengt. Ans Blanckenborg en Alie van Weperen hadden er hun handen vol aan. We snappen dat veel leden het jammer vinden dat er geen nieuwe t-shirts, kaarten of boeken meer verschijnen, maar het is niet anders. Dat geldt ook voor de vergoeding die roofvogelringers konden krijgen indien ze nestkaarten invulden met gemeten en gewogen jonkies. We hopen dat zij daarmee doorgaan.

Toch is er geen reden in mineur te eindigen. Sinds 1982, het jaar dat de Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland werd opgericht, is er geweldig veel gebeurd. Dat kwam in 1994 in een stroomversnelling toen de WRNON verder ging als de landelijk opererende Werkgroep Roofvogels Nederland. Het enthousiasme onder veldmensen, maar ook onder thuisblijvers, schrijvers, natuurliefhebbers, fotografen en tekenaars, is sindsdien alsmaar gegroeid. Dit wordt zichtbaar in de jaarlijkse toestroom van nestkaarten (nu al meer dan 4000 per jaar, waarbij elke kaart voor één nest staat), de belangenloze toezending van foto's en tekeningen, de bloei van De Takkeling (in 10 jaar tijd 2170 pagina's volgeschreven door een divers schrijverspubliek), de vele aanvragen voor informatie, de opkomst van goed geoliede regionale en provinciale roofvogelgroepen en de morele en financiële hulp van honderden mensen. En vergissen we ons, of is er inderdaad een meer positieve houding ten opzichte van roofvogels ontstaan? Zo ook is onze kennis met sprongen toegenomen. Kortom, met jullie enthousiasme als ruggensteun gaan we onverdroten door...



De Wespendif, gezien door de ogen van Corinne Stouthamer.