

Dollardpolders 8 februari 1986

Michiel Noback

Op het gebruikelijke vroege tijdstip (8.15 uur) was het de bedoeling dat men zou verzamelen op het Overwinningsplein. Een eveneens gebruikelijk percentage deelnemers verscheen te laat ten tonele. Om half negen vertrok een groep van twaalf mensen richting Midwolda, waar we zouden aansluiten met de overige \pm 8 deelnemers, waaronder onze excursieleider, Berend Voslamber, die ons kon meedelen dat er in de Dollardpolders nauwelijks ganzen te vinden waren.

We probeerden het toch en vonden nog een paar groepen rietganzen (in totaal 1000-1250), bij één waarvan we door de korte afstand en goede belichting erg mooi het verschil tussen de taiga- (*fabalis*) en de toendrarietgans (*rossicus*) konden zien. De reis ging verder naar de Punt van Reide, waar we 18 canadeze ganzen zagen waarbij één brandgans. Verder o.a. een velduil, ong. 70 veldleeuweriken en 50 sneeuwgorzen.

Na enkele opwarmertjes in een café ging de queeste verder, bij gebrek aan ganzen, naar de pier van Delfzijl. Hier probeerden nog een paar vogelbeesten zich op de been te houden ondanks de kou (mij lukte het al bijna niet). Ter hoogte van Heveskes konden we de vliegkunsten van een chileense flamingo bewonderen; hij deed bijna pijn aan de ogen. In totaal zagen we rond Delfzijl zo'n 400 grote zaagbekken.

Intussen hadden we al een deel van de excursie verloren, wat de pret niet mocht drukken, want met een groepje volhouders gingen we nog even door naar de Eemshaven, waar het flink begon te sneeuwen; we zagen er 4 velduilen rondartelen, tot praktisch tegen de auto aan. Verder o.a. 2 ruigpootbuizerds, een strandleeuwerik en zo'n 35 sneeuwgorzen. Voor mij een zeer geslaagde dag.

