

ROTTUMEROOG, 4 juli 1987.

A.M. Nieuwenhuijs.

Om 5 minuten voor 5 voeren de 31 deelnemers uit de haven van Noordpolderzijl weg, en na een tamelijk koude tocht - want de zon was nog nauwelijks op - stapten we om half acht bij Rottumeroog op het wad. Onderweg hadden we al verscheidene zeehonden gezien.

De vogelwachters van het eiland hadden ons zo vroeg nog niet verwacht en zaten nog te ontbijten. Na een uurtje wachten, waarin we zeehonden, die met jongen op een plaat lagen, konden bekijken, werden we door de 2 vogelwachters rondgeleid. Via het strand aan de noordkant en terug over een pad aan de zuidkant. We zagen en hoorden de volgende vogels: zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, stormmeeuwen, visdieven, noordse-, dwergstern (2), scholeksters, Kieviten, bontbekplevier (1), strandplevieren (2), bergeenden, graspieters, eiders, veldleeuweriken, witte kwikstaart, boerenzwaluw (1), kneu (1), knobbelzwanen (3), gierzwaluwen en een blauwe reiger. Bij het huis van de strandvoogd hoorden we een gekraagde roodstaart en in de "tuin" (een duinvallei) een rietgors. Verder werd er nog een valk (torenvalk?) gezien en werden er misschien tureluurs gehoord.

Om 1 uur waren we weer aan boord. Onderweg naar Noordpolderzijl werden we volgestopt met frikandel, vis, worst, koffie en limonade. Na 2½ uur varen zetten we weer voet aan wal. Mede door het prachtige weer een geslaagde tocht.

(Met dank aan Emo Klunder voor de vogellijst).

N.B. in het Waddenbulletin 1982-1, pag. 20 staat een artikel over de geschiedenis van het eiland.