

In Memoriam: Alje Klamer

*"En toen werd het stil,
gelijk de rust die ik vond
in mijn zo innig geliefd polderlandschap".*

Treffender had de tekst niet kunnen zijn, die ik las op de rouwkaart.

Een man die genoot van het open landschap, dichtbij de Onnerpolder, vaak ook te vinden in de Lauwersmeer of de ongerepte Poolse steppen. Hier voelde hij zich thuis, galmde zijn schaterlach.

Nog niet zo lang geleden had ik het genoeg in zijn gezelschap te genieten van duizenden Kraanvogels op Rügen, hij werd dan onrustig, hij zou ze willen volgen naar die uitgestrekte moerassen.

Meerdere jaren achtereen organiseerden hij en zijn vrouw Tiny voor de Caravanclub in de herfst een kamp in de Lauwersmeer, om meer mensen te laten genieten van die wijsheid.

Afgelopen herfst voelde hij zich niet goed meer en moest het kamp abrupt worden afgezegd; hij voelde zijn einde naderen en overleed op 31 januari 1994.

Toen werd het stil in "zijn" polderland; een trouw lid van Avifauna is niet meer.

Loek Scholtens.

Burgerlijke stand

Hier volgt de nieuwe aanwas van de Avifauna:

1. Ria Doorenbos, Zuidlaren
2. A. Bakker-Katuin, Wedde
3. Orca Aquatic Ecosystems, Groningen
4. Ingmar van Haaften, Groningen
5. Marjan v.d. Velden, Schouwerzijl
6. J.O. de Jong, Winsum
7. Erik Knollema, Groningen
8. T.G.B. Krohne, Groningen
9. Willem Steenge, Groningen
10. Anne Diephuis, Haren
11. Mej. A. Wijnalda, Tolbert
12. Jans Wessels, Onstwedde
13. Frans van Dussel, Groningen

Er zijn twee opzeggingen binnengekomen:

1. E.B. Veldkamp, Groningen
2. Ingrid Hollander, Groningen

A. Vissering uit Ter Apel is waarschijnlijk verhuisd want zijn post van de Avifauna is weer bij ons teruggekomen. We hebben geen adreswijziging doorgekregen maar dit kan naar aanleiding hiervan misschien weer recht worden gezet.