

Het Tonckensbos en het beekdal van de Slokkert

17 mei 1998

In totaal 13 deelnemers deden mee aan deze vroege ochtendexcursie die om 05:30 vanaf het Overwinningsplein vertrok. Prachtig zonnig en praktisch windstil weer. Eerst hebben we onder leiding van Johannes Tonckens een wandeling gemaakt door de omgeving van het Tonckensbos. Een deel hiervan is in bezit van Natuurmonumenten, een deel is in bezit van diverse leden van de familie Tonckens. Het deel van Natuurmonumenten is erg nat en er zaten veel steekmuggen. Maar ook heel mooi een paartje Kruisbekken in de top van een boom. Veel zangvogels waren aan het zingen en bovendien waren nu alle zomervogels terug. Het was kortom een goede tijd om eens te leren hoe al die soorten zingen: Tuinfluiter, Zwartkop, Boomkruiper, Zomertortel, Zwarte Mees en noem maar op.

Daarna hebben we onder leiding van Arend Veenstra een prachtige rondwandeling door het beekdal van de Slokkert gemaakt. Ook een fraai gebied met Paapjes, Roodborsttapuiten, alarmerende Wulpen, Geelgors en Boompieper. En als klap op de vuurpijl een roepende Kwartelkoning. Arend woont al ruim dertig jaar in deze omgeving en wist ons erg veel over het gebied te vertellen. De excursie werd rondom 11:00 beëindigd en de deelnemers waren het erover eens dat we een volgend jaar zoiets beslist eens moesten herhalen. De thuisblijvers hadden ongelijk.

Klaas van Dijk