

Excursie Beetsterzwaag, eens maar !

Er zouden ± 13 deelnemers zijn om deze excursie te volbrengen, maar bij het verzamelpunt, het Overwinningsplein, waren er al ± 6 afgevallen, de 'watjes'. Het regende en woei ietwat, anders zou ik het niet weten. De naam Overwinningsplein deed voor deze watjes geen opgeld. Dus vertrokken 7 dolenthousiaste vogelaars, 'die-hards', zo mag je deze mensen wel noemen, richting Van Oord's Mersken, gelegen langs of aan het Oude of Koningsdiep, om de spectaculaire ochtendvluchten van Kol-, Riet-, en Brandganzen te beleven in al hun facetten. Helaas, het is maar een moment. Misschien daarom is het wel zo fantastisch, fenomenaal, om die opstijgende vogels te kunnen aanschouwen. Na dit moment doken we in de boliden om aan de rand van Beetsterzwaag aan een stevige, pittige wandeling te beginnen van zo'n 15.000 m. door de bossen en over de Lippenhuisterheide. Wat we al niet zagen viel of liever gezegd vloog best mee, rekening houdend met het tijdstip van het jaar en het weer. Van voorronden en vogellijntelefonades was afgezien. Desondanks zagen we de volgende soorten : Matkop, Sijsjes, Zwarte- en Kuifmees, Glanskop, Boomkruiper, Boomklever, Pimpel- en Koolmees, Goudhaantje, Koperwiek, Kramsvogel, Groenling, Vink, Grote Bonte Specht, Sperwer, Spreeuw, Houtduif, Buizerd, (en groot of klein kroosvaren). Zolang het maar vliegt, dat is namelijk het leuke van vogels kijken.

Na die pittige wandeling was het 13 uur geworden en klaarde het zowaar op, wat ook voorspeld was. Het kwam nu eens uit wat die dames/heren van het KNMI voorspeld had-

den, wat niet altijd gezegd kan worden voor het noorden. Wij gingen dus naar binnen om een plaatselijke conditorei te fêteren met een bezoekje. Er werd koffie, chocolademelk met slagroom en rum besteld. Bij het afleveren door een struise dame werd een glacé vierkant koekje, bestreken met een vies roze kleurtje gepresenteerd, nu vraag ik je. Wat mij betreft toch wel een geslaagde 19^e december. 't Kon beter geef ik toe, dus, 'watjes', wat doen we in 1999? Mee dus zeker als je je opgegeven hebt bij Eva en geen afbericht hebt gegeven. Dit stukje is opgetekend door het enige niet- of niet-ex-bestuurslid van deze vroege ganzenexcursie. Het kan mij niet vroeg genoeg.

Willem de Ruiter